

68 EYS 8,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com



Een mooie wandeling met enkele heuvels door het dal van de Eyserbeek en door het Eyserbos. De terugweg gaat langs het gehucht Cartils.

GPS-afstand 8500 m, looptijd 1.50 uur en hoogteverschil 86 m.



**Startpunt: Herberg Bie de Tantes aan de Wittemerweg 29, Eys. (Tegenover de kerk).
Rechts van de kerk zijn parkeerplaatsen.**



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

68 EYS 8,5 km

1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat u L. Meteen daarna aan de kruising bij wegwijk (zie infoplaatje) gaat u L (Grachtstraat) langs de rijksmonumentale barokke St. Agathakerk. (Zie infobordje). De uit 1734 stammende mooie kerk is te bezichtigen). Vlak daarna gaat u R (St. Agathastraat) de klinkerweg omhoog. (U loopt nu door het oude gedeelte van Eys. Kijk eens bij huisnr. 7 naar het prachtige deurkozijn). Let op! Voorbij huisnr. 11 gaat u L (geel) en loop even verder het trappenpad omhoog.

(Links voor het trappenpad ziet u een grot. Uit angst voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de steile mergelwand van de Boereberg deze grot (schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp. Later werd in de wand boven de ingang een nis gemaakt waarin een Mariabeeld staat).

Loop bij het clubhuis van IVN Eys verder het trappenpad omhoog. Even verder gaat het pad verder omhoog gelegen tussen afrastering van weiland en meidoornhaag.

2. Boven aan de 3-sprong bij draaihekje (stegelke) en stenen veldkruis gaat u L over de veldweg langs de zitbank.

(Rechts ligt hier de wijngaard van Domein Aldenborgh. Kijk ook hier even achterom en geniet van het prachtige landschap).

De veldweg daalt en u heeft weer een mooi uitzicht o.a. op de 95 m hoge tv-toren van Eys. Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Blijf circa 300 m de asfaltweg volgen.

(Loop links van de weg en achter elkaar, want het kan hier m.n. in het weekend soms erg druk zijn!)

Let op! Ga bij het tweede grote houten hek L via klaphek het weiland in en loop het weiland omlaag.

3. Ga beneden door het draaihekje (stegelke) en loop het volgende weiland omhoog. Aan de T-splitsing, na trappen, gaat u L (zwart) en via draaihekje volgt u RD het smalle paadje.

4. Blijf dit pad ruim 500 m RD langs de helling volgen. (Bijna aan het eind van het pad staat een zitbank met mooi uitzicht). Steek de smalle steile asfaltweg (Eyserbosweg), loop de trapjes omhoog en ga R (blauw) het brede graspad omhoog met links afrastering en schitterend uitzicht. Vlak daarna gaat u L (blauw) over het pad door de bosrand. Het pad buigt schuin rechts omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/rood/groen) omlaag.

(Even verder staat bij oriëntatiebord een zitbank. Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen, de 133 hoge tv-toren in het Aachener Wald en op de twee uitzichttorens op het Drielandpunt in Vaals (Boudewijn- en Wilhelminatoren). Beneden ziet u St. Agathakerk in Eys. De windturbines, EuroWindPark Aachen, staan op Duits grondgebied (Vetschau nabij de grensovergang Bocholtz) en voorzien circa 12000 Duitse huishoudens van groene stroom).

5. Even verder gaat u aan de 4-sprong R (groen/rood/blauw) omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u L. (U verlaat hier de groen/rood/blauwe route). Beneden aan de T-splitsing gaat u R over het brede pad. Aan de smalle asfaltweg gaat u L. Bij wegwijk gaat u L (geel/blauw) het brede bospad omlaag richting Cartils/Gulpen. Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit dalende pad met weer mooie uitzichten. (Een eindje verder heeft u bij zitbank mooi uitzicht over Gulpen). U steekt het viaduct van het Miljoenenlijntje over.

(De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en Valkenburg een stoomtreindienst. De aanleg van het 12,5 km lange traject tussen Schaesberg en Simpelveld kostte ongeveer 1 miljoen gulden per km. In die tijd (1925-1934) enorm veel geld. Vandaar de naam "Miljoenenlijntje". Station Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en tevens opstapplaats. Zeker eens doen).

6. Let op! Na circa 300 m gaat u L (geel/blauw) door (of langs) een nauwe doorgang het weiland in. Loop langs de meidoornhaag omlaag.

Ga beneden door het stegelke en volg verder het pad RD door het weiland

7. Steek via het betonnen bruggetje de Eyserbeek, een zijbeekje van de Geul, over en volg dan het pad RD (geel/rood-wit) via twee stegelkes omhoog met even verder links van u een meidoornhaag. Boven aan de veldweg gaat u R (geel/rood). Aan de 3-sprong in de buurtschap Cartils gaat u L (rood/zwart). *(Bij het eerste huis links (no.1) passeert u een oude grenssteen. Zie infobordje aan muur).*

8. De asfaltweg wordt een veldweg. Volg deze geruime tijd. Negeer bij zitbank zijpad rechts.

(Een eind verder passeert u het monument van de Canadian Airforce. Hier kwamen vier vliegeniers op 28-4-1944 om het leven kwamen toen hun bommenwerper neerstortte. Zie infobordje).

Loop verder RD omhoog. Boven komt u bij het verzetsmonument op de Eyserlinde.

(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op de Eyserlinde. Het op 3 mei 1952 onthulde monument is een zuilvormige beeldengroep, vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen. Hier staan ook picknickbanken en een oriëntatiebord. Een prima pauzeplek met prachtig uitzicht).

Steek de doorgaande weg schuin rechts over en loop bij wegkruis RD (rood) de smalle asfaltweg omhoog richting Wahlwiller.

9. Negeer zijpaden en volg circa 1.5 km deze smalle licht stijgende asfaltweg, die later een grindweg wordt, RD.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

(Rechts heeft u prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg. De plek met op de heuvelrug de rij Italiaanse populieren, die op cipressen lijken. wordt door de populaire weerman Thijs Zeelen van de provinciale tv- en radio zender L1 in zijn weerpraatje regelmatig het Toscane van Limburg genoemd. Ze zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw geplant door fruitteiler Tom Brand als windschutting om zijn fruitbomen te beschermen. De rij bomen is ten opzichte van vroeger flink uitgedund

Boven aan de 5-sprong bij zitbank, wegkruis en gedenksteen van Arnold Rouillon, gaat u scherp L (rood).

(De tekst op de gedenksteen luidt: Ewigkeit. Hier ist am 30 nov. 1860 Arnold Rouillon Plotzlich gestorben. Wie ein Dieb in der Nacht. Also wird der Tag des Herrn kommen. Betet fur seine Seele. Ave Maria).

Even verder begint de asfaltweg te dalen en heeft u weer prachtig uitzicht. Via brug steekt u weer het Miljoenenlijntje over.

(Meteen na de brug staat rechts een zitbank waar u alweer schitterend uitzicht heeft).

Bijna beneden aan de 3-sprong loopt u RD. Beneden aan de 4-sprong bij boomkruis gaat u L (rood/zwart). De weg buigt bij groot muurkruis (pastorie) naar rechts. U steekt de Eyserbeek over en u komt weer bij de herberg, de sponsor van de wandeling, waar u binnen in de sfeervol ingerichte zaak of op het leuke terras nog iets kunt eten of drinken.