

107. EYS 16 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Een wandeling met klimmen en dalen en met mooie vergezichten over de Limburgse heuvels. Vanuit Eys loopt u omhoog en via het Plateau van Bocholtz loopt u naar de buurtschap Baneheide. Vandaar loopt u via het Selzerbeekdal naar het bergdorpje Vijlen, waar u kunt pauzeren. Vanuit het hooggelegen Vijlen loopt u naar het winddorp Wahlwiller, waar u ook kunt pauzeren. Via heuvelrug komt u weer bij het startpunt.



Startpunt: Restaurant Bie de Tantes aan de Wittemerweg 29, Eys. (Tegenover de kerk). Geopend: Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Rechts van de kerk zijn parkeerplaatsen.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
16,09 km	3.45 uur	90 m	227 m



Wandelgids Zuid-Limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

107. EYS 16 km

1. Met de rug naar ingang van de herberg gaat u L. Meteen daarna aan de kruising bij wegwijk gaat u R (Wezelderweg) en u passeert meteen links (nr. 3) de met Kunradersteen gebouwde voormalige lagere school. Voorbij de Eyserbeek, een zijbeekje van de Geul, buigt de weg bij groot muurkruis, hangend aan de met Kunradersteen gebouwde voormalige pastorie, naar links. Aan de kruising bij boomkruis gaat u RD (Hoebigerweg). Negeer zijwegen en blijf deze weg RD volgen. De asfaltweg wordt een smalle holle asfaltweg. Aan de kruising bij wegwijk gaat u R (blauw) de holle smalle asfaltweg omhoog.

2. U steekt het Miljoenenlijntje over.

(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en Valkenburg een stoomtreindienst.

De aanleg van het 12,5 km lange traject tussen Schaesberg en Simpelveld kostte ongeveer 1 miljoen gulden per km. In die tijd (1925-1934) enorm veel geld. Vandaar de naam "Miljoenenlijntje". Station Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en tevens opstapplaats).

Loop verder omhoog. Boven aan de 5-sprong bij zitbank, ongevalskruis en gedenksteen van Arnold Boillon gaat u L (geel/blauw).

(Arnold Boillon was een boerenzoon die op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom, Bij onweer schuilde hij hier onder de dikke boom toen hij door de bliksem getroffen werd. De tekst op de steen, waar het oude kruis dat voor het eerst werd gemeld in 1860 op heeft gestaan, luidt: Wie ein dieb in der Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet für seine Seele).

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u weer L. Negeer zijwegen en volg de smalle weg circa 1,5 km RD.

(Na 250 m passeert u een zitbank en wegwijk (2008). (De 3 buitenste ringen symboliseren de dorpen Nijswiller, Eys en Wahlwiller, samen verbonden in de parochiecluster Binnenring.

(Hier, op het plateau van Bocholtz, heeft u rondom prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg o. a. rechts op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in het "bergdorpje" Vijlen).

Aan de T-splitsing bij wegwijk gaat u R (rood/zwart). Negeer een eind verder zijweg links U komt in het buurtschap Baneheide. Negeer

zijweg rechts. Bij de Y splitsing L. Aan de 4-sprong bij waterput en zitbank gaat u RD (geel).

(Hier staat op de hoek Hoeve Heihof (1704). In deze hoeve heeft volgens overlevering Napoleon geslapen).

Aan de Y-splitsing bij wegwijk gaat u R (Plateweg).

3, Waar de asfaltweg bij huisnr. 2 naar links buigt, steekt u voorzichtig bij km paaltje 18 de voorrangsweg (N281) over en loop RD over de brede asfaltweg, die meteen daarna een brede grindweg wordt.

(Even verder ziet u links de twee schietpalen van kruisboogschutterij St. Henricus Bocholtzerheide 1891).

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD omlaag. Aan de 3-sprong bij wegwijk gaat u RD (rood/zwart) over de asfaltweg langs een woning.

(Links ziet u windturbines in Vetschau, genaamd EuroWindPark Aachen en kerktoren van de Jacobus de Meerdere kerk (1869-1873) in Bocholtz).

Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u R (GrenzRouten 7) de veldweg omhoog.

(Boven ziet u links de St. Peterkerk (1864) in de Duitse plaats Orsbach).

Negeer zijweg links. Bij grenspaal no. 204 en veldkruis gaat u L (rood/Gr 7) omhoog. (U wandelt hier precies langs de Duitse grens). Bij bosje en afsluitboom negeert u graspad rechts omlaag.

4. Negeer bij voormalige nertsfokkerij/Gut Bergwiese en het begin van het bos bospad rechts en loop RD (GR7) over het pad met links Gut Bergwiese (1903).

(Na veel regenval kan dit pad, dat een dalend "stenige" pad wordt, moeilijk te belopen zijn. U kunt dan ook het alternatief lopen dat beschreven is onderaan de routebeschrijving).

Het pad wordt een eind verder een smal dalend hol pad dat soms moeilijk te belopen is. Na 700 m gaat u beneden aan de asfaltweg R omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong bij twee kastanjabomen, zitbank en grenssteen no. 201, waar voor een oude Duitse grenssteen met adelaar staat, gaat u R over het grindpad.

Via bruggetje steekt u de 14,5 km lange Selzerbeek, een zijbeekje van de Geul over, die tussen Vaals en Mamelis de grens vormt tussen Nederland en Duitsland en u loopt de buurtschap Mamelis binnen, dat een beschermd dorpsgezicht heeft..

(Ooit was Mamelis, in " 't Loak", dé oversteekplaats voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen Aken en Maastricht reisden.

Het prachtige rijksmonumentale vakwerkhuis rechts, met molensteen tegen de muur, is de voormalige "Schoeërmolen" (1687). Deze molen werd gebruikt voor het slijpen en polijsten van naalden. Vanaf 1847 graanmolen. De activiteiten zijn gestopt omstreeks 1945

Meteen daarna passeert u rechts een prachtig vakwerkhuis (no. 29).

Even verder passeert u links de carréhoeve Mamelisserhoeve ook wel Hof Mamelis genoemd (huisnr. 21-23). Zie infobord links naast de ingang.

Tegenover deze hoeve staan aan de zijweg het rijksmonumentale vakwerkhuis nr. 35 uit 1740 en het vakwerkhuis nr. 37 uit 1735.

Omhoog lopend ziet u schuin rechts achter u de abdij Sint Benedictusberg, beter bekend onder de naam "Abdij van Mamelis" (1921- 1923)).

Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het trottoir met links mooi zicht op Mamelis.

***** (Het monumentale wegwkruis aan de overkant van de rotonde werd in 1932 geplaatst in opdracht van de Duitse benedictijnse monniken, de toenmalige bewoners van de abdij).*

Steek voorbij de rotonde via oversteekplaats de voorrangsweg over en ga bij fietsenstalling L het fietspad omhoog. 3. Vlak daarna gaat u voorbij het bushuisje "Mamelis" R de veldweg omhoog, die 100 m verder links omhoog buigt en een mooie holle veldweg wordt. Na 300 m gaat u boven aan de 3-sprong R de veldweg omhoog.

(Voor u ziet u weer de hooggelegen St. Martinuskerk (1862) in Vijlen).

5. Boven aan de 4-sprong bij wegwkruis en zitbank in het "bergdorpje" Vijlen gaat u RD (Pastorijweg) omhoog.

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal en weer op de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis).

Negeer zijwegen en blijf de Pastorijweg RD volgen. Aan de T-splitsing gaat u R (Vijlenberg) omlaag.

(U passeert hotel-restaurant Uit de Kunst, een prima pauzeplek halverwege met terras).

Negeer bij ANWB wegwijzer zijweg links omlaag. Aan de 5-sprong bij volgende ANWB wegwijzer, wegwkruis en hotel-restaurant Vijlerhof (eveneens een prima pauzeplek) gaat u scherp L

(Melleschet/blauw) langs twee zitbanken steil omlaag.

6. Let op! Beneden nog voor het eerste huis in het buurtschap Melleschet gaat u R (blauw) over het smalle pad, gelegen tussen twee afrasteringen.

(Hier ziet u aan de asfaltweg links overblijfselen van de eerste Nederlandse cementfabriek. In 1875 werd hier een mergelgroeve in gebruik genomen waarin een schachtoven aanwezig was om cementklinker te produceren. In 1926 werd de fabriek overgenomen door de voormalige ENCI die de fabriek op 16 juni 1929 voorgoed sloot).

Bij draaihekje (stegelke) gaat u RD door het weiland met links afrastering. Steek een eind verder het weiland schuin rechts over richting draaihekje en twee huizen.

(Hier heeft u mooi zicht op de St. Martinuskerk van Vijlen, die vanuit de weide omtrek te zien is en als landmark fungeert).

Aan de asfaltweg gaat u L (rood) omlaag. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij wit huis no. 68 ("Het Dal") R (rood) de doodlopende weg omhoog. De grindweg wordt bij vakwerkboerderij "De Heiberg" een smal pad met even verder links weer mooi uitzicht. Voorbij 2 stegelkes loopt u RD het holle pad omhoog.

7. Boven in de buurtschap Hilleslagen steekt u schuin R de doorgaande weg over en gaat u meteen bij wegwkruis L (rood) over de klinkerweg/asfaltweg langs huisnr. 57. De asfaltweg wordt een grindweg. Aan de 4-sprong bij betonnen weg ("Eigen weg") gaat u RD. Vlak daarna aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u verder RD (rood) en u passeert meteen links een zitbank met prachtig uitzicht) Negeer na 350 m graspad links omlaag en loop verder RD (rood/zwart) over de hooggelegen veldweg. (Links beneden ziet u de kerk van Mechelen). Aan de 4-sprong bij 3 zitbanken en veldkruis gaat u RD (zwart) omlaag.

(Beneden passeert u rechts het Arnold Janssen Klooster dat tot medio aug. 2017 dienst deed als klooster, bezinnings- en retraitehuis. Het werd bewoond door de missiezusters van de H. Geest. Deze orde werd in 1889 gesticht door de H. Pater Arnold Janssen).

Steek bij gedenksteen (verzetsstrijders), wegwkruis en ongevalskruis de doorgaande weg over en ga RD (zwart) de veldweg omlaag.

(Hier kwam op 8 april 1946 de 21 jarige uit Mechelen afkomstige Angèle Pleyers om het leven. Zij is in de bocht van een vrachtwagen gevallen die melkbussen vervoerde).

Aan de 3-sprong vóór regenwaterbuffer Gulkoelerweg gaat u R. (U verlaat hier de zwarte route). Aan de asfaltweg loopt u RD.

8. Aan de voorrangsweg gaat u L over het fietspad omlaag. Steek na 100 m (voorbij huisnr. 15) R via oversteekplaats de voorrangsweg over en loop bij boomkruis RD over de asfaltweg. Aan de 3-sprong in het wijndorp Wahlwiller bij vakwerkhuis (huisnr. 2/1800) en de voormalige hoeve (1780) met Mariabeeldje in muurnis gaat u L over de doodlopende weg.

(Als u wilt pauzeren kunt u hier 150 m. RD lopen naar Gasterij A Gen Kirk, geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. Tegenover de gasterij ligt het Sint Cunibertus kerkje dat zeker een bezoekje waard is.

Het is bekend om de zestien kruiswegstaties geschilderd op panelen door de schilder Aad de Haas. Delen van deze kerk stammen uit de 12e eeuw).

De asfaltweg wordt een veldweg en u passeert het infobord "Hof van Wahlwiller". U steekt de Selzerbeek over. Meteen na de brug gaat u R door het weiland/natuurgebied met rechts de meanderende Selzerbeek.

(Na 100 m ziet u links aan de rand van het weiland een grote platte zwerfsteen met tekst liggen ter herinnering aan de schuilkelder met dubbele ingang. Deze is in de zomer van 1944 op bevel van de toenmalige gemeente Wittem door mijnwerkers uit Wahlwiller gebouwd).

Ga door het draaihekje en loop verder RD parallel aan de meanderende Selzerbeek. Na rij

Alternatief voor gedeelte van punt 4.

Loop terug naar de 3-sprong bij de voormalige nertsfokkerij/Gut Bergwiese en ga daar L over het bospad. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij haagbeuk ("gaten boom") L het smalle bospad omlaag. Negeer zijpaden.

(Omlaag lopend ziet u na 250 m links boven op de heuvel een kruis dat op de begraafplaats van het klooster staat).

Na 300 m buigt het pad voor ijzeren hek rechts verder omlaag. 100 m verder gaat u aan de 3-sprong L omhoog richting klooster en groot kruis staande op sokkel. Aan de asfaltweg bij de abdij gaat u R omlaag.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

fruitbomen verlaat u via stegelke het weiland en loop RD met rechts het beekje.

9. Aan de brug en zitbank gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. Negeer bij wegkruis en zitbank zijpad rechts en loop RD (geel) de Kruisberg verder omhoog.

(Deze steile klim (max. 12.7%) is bekend van de wielerklassieker Amstel Gold Race).

Boven aan de 5-sprong bij zitbank, ongevalswegkruis en gedenksteen van Arnold Boillon, neemt u de tweede weg L (rood). (U bent hier al geweest). Voor u ziet de 94 m hoge tv-toren van Eys. Even verder begint de asfaltweg te dalen. Via brug steekt u weer het Miljoenenlijntje over. Negeer bijna beneden zijweg rechts. Beneden aan de kruising bij boomkruis gaat u L (rood/zwart) over de asfaltweg, die bij groot muurkruis naar rechts buigt. Aan de kruising komt u weer bij de herberg, de sponsor van de wandeling, waar u binnen in de sfeervol ingerichte zaak of op het leuke terras nog iets kunt eten of drinken.

(U kunt natuurlijk ook nog even de kerk gaan bezichtigen. Het interieur van de rijksmonumentale barokke St. Agathakerk (1732-1734) is via een glazen deur te bezichtigen. Voor meer info zie infobordje bij de kerk.

(U kunt hier in STILTE de crypte en de kerk van de abdij bezoeken. Na de ingang gaat u L. Op de binnenplaats gaat u meteen L en bij bord Stiilte komt in de crypte waar 12 altaars staan. Als u de trap oploopt en dan L gaat, dan komt u in de sobere kerk waar u mogelijk een van de gebedsdiensten (Metten, Laudan, Noon, Vespers) kunt meemaken).

Beneden aan de voorrangsweg gaat u L het fietspad omhoog. Negeer na 400 m doodlopende weg links (Mamelis) omlaag.

(U kunt hier even Mamelis binnenlopen om de mooie rijksmonumentale monumentale panden te bekijken).

Ga nu verder bij ** in punt 4.**