

1294. ULVEND 6,2 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling, die ook geschikt is voor kinderwagens en scootmobielen (niet voor rolstoelers), wandelt u over smalle asfaltwegen naar de buurtschap Vroelen en via verharde veldwegen loopt u door een mooie holle weg omlaag naar Noorbeek waar u kunt pauzeren bij (eet)café D'r Pley of iets verder bij Herberg St. Brigida. Dan loopt u via een veldweg het dal uit en worden de uitzichten steeds mooier. Via smalle asfaltwegen loopt u terug naar de vakantiehoeve. Op zondagen bij heel mooi weer kan het soms druk zijn op de smalle asfaltwegen.

Startadres: Landgoed Hof van Ulvend, Ulvend 1, Ulvend – Noorbeek.
(Parkeer langs de weg).

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
6,24 km	1.30 uur	79 m	83 m



1294. ULVEND 6,2 km

1. Met uw rug naar de ingang van Hof van Ulvend gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u R (fietsroute 81) over de licht dalende smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt. Na 750 gaat u aan de T-splitsing bij zitbank, muurkruis en Hoeve de Peul (17^e/18^e eeuw) L (geel/rood) omlaag. Na 250 m gaat u bij hoeve (huisnr. 27) met Mariabeeldje boven poort scherp L de smalle asfaltweg omlaag en u passeert meteen rechts een wegwkruis. Negeer voetpad links omhoog. Aan de Y-splitsing bij zitbank en de rechts gelegen waterput gaat u L. Meteen daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD omhoog. Voorbij wegwkruis en bord "Einde bebouwde kom Vroelen" wordt de stijgende smalle asfaltweg een stijgende verharde veldweg Negeer bij veldkruis type vliegermodel hol pad links omhoog en volg RD (geel) de stijgende verharde veldweg.

(Na 300 m passeert u boven een zitbank, met prachtig uitzicht over het 5-sterren landschap Zuid-Limburg. Een genietplekje).

Beneden aan de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 52 en veldkruis gaat u R (53) over de veldweg. Aan de Y-splitsing bij wijngaard Op gen Heugde, zitbank, groot infobord en veldkruis gaat u L (53/zwart) over de veldweg, die even verder een dalende holle verharde veldweg wordt.

(Wijn uit deze wijngaard is te koop bij verswinkel Nuijts en kadowinkel Tieske beide gevestigd in Noorbeek. In café d'r Pleij in Noorbeek wordt deze wijn geschonken).

Negeer omlaag lopend na 600 m draaihekje (stegelke) rechts.

2. Aan de 3-sprong gaat u RD (zwart/rood/53) verder omlaag.

(De route volgend passeert u links tegenover huisnr. 1 een oude oven, een herinnering aan bakkerij Nora. In 1906 begon hier tegenover het echtpaar Jos Raeven-Gubbels een machinale brood- en kleingodbakkerij, waar ambachtelijk gebakken Limburgse vlaaien en brood werden verkocht. Direct hierna werd gestart met de verkoop van speculaas en spritsen. Door de jaren heen heeft de bakkerij zich meer en meer als een grote koekjesproducent ontwikkeld. Heden wordt in ploegen diensten circa 50 verschillende soorten koekjes gemaakt op een grote productielocatie aan de rand van Maastricht).

Beneden in Noorbeek aan de kruising bij wegwkruis gaat u R.

(Hier hangt rechts bij huisnr. 6 een foto aan de muur waarop o.a. het personeel van de bakkerij staat. De

route volgend passeert u rechts de rijksmonumentale carréhoeves nr.10 (1837) en nr.12 (1772)).

U komt op het pleintje (Pley) bij de St. Brigidakerk waar links (eet)café D'r Pley ligt met leuk terras.

(Voor meer info over dit pleintje (Pley) en kerk zie laatste alinea).

Loop nu RD door het beschermd dorpsgezicht van Noorbeek in 2019 uitgeroepen tot het mooiste dorp van Limburg.

(U passeert meteen rechts bij huisnr. 4-6 het voormalig raadhuis met gevangenis. Op het dak staat een torentje met uurwerk en klok, die geluid werd als er brand in het dorp was.

Links passeert u nr. 11. Het pand is in de 2^e helft van de 18^e eeuw in eerste instantie gebouwd als kapelanie. Later is het een klooster geworden, dat onderdak bood aan een klein groepje zuster van de Franciscaner orde. Halverwege de jaren negentig van de 20^e eeuw zijn de laatste zusters vertrokken naar het moederklooster. De kapelanie annex klooster doet nu dienst als woonhuis).

Negeer bij bijzonder kruis in tuin zijweg rechts omhoog. Na 100 m gaat u bij muurkruis en Herberg St. Brigida, een leuke pauzeplek met leuk terras R (Vroelenstraat) omhoog.

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij café Tinus, ook een leuke pauzeplek met mooi achterterras).

De route volgend passeert u omhoog lopend de mooie rijksmonumentale vakwerkhuisjes (nr. 5-4-6-14-11) uit de 18^e eeuw. Dus uit 1700).

Negeer zijwegen en volg de stijgende weg RD.

3. Na 400 m, voorbij het plaatsnaambord "einde bebouwde kom Noorbeek", gaat u bij groot wegwkruis L (Schimmelligerweg) de veldweg omhoog. Na 30 m loopt u aan de 3-sprong bij hoge gsm-mast RD (geel) met links het sportveld van de voetbalclub Slenaken Noorbeek Combinatie '14. Aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u RD (geel) de veldweg omlaag, die beneden bij regenwaterbuffer een stijgende smalle asfaltweg wordt. Na 800 m gaat u boven aan de kruising bij wegwkruis R de smalle asfaltweg omhoog. Na 400 m gaat u bijna boven aan de 3-sprong bij zitbank en wegwkruis RD (rood). Na de volgende 400 m gaat u aan de T-splitsing R (rood/zwart) over de smalle asfaltweg.

(Een eindje verder loopt u de buurtschap Ulvend binnen waarvan een gedeelte op Belgisch (links) en een gedeelte (rechts) op Nederlands grondgebied ligt).

Aan de ongelijke 4-sprong bij Mariakapelletje (1960), wkp 68, grenspaal no. 21 en muurkruis gaat u R (51/zwart) de smalle asfaltweg omhoog.

(U passeert even verder rechts de ingang van de voormalig carréhoeve Hof van Ulvend daterend uit 1771 zie sluitsteen boven ingang/poort).

U komt weer bij het Landgoed Hof van Ulvend, de sponsor van de wandeling, waar het in een prachtige omgeving goed toeven is tijdens uw vakantie. Tijdens uw vakantie kunt u o.a. een van de vele wandelingen van Wandelgids Zuid-Limburg, die hier in de nabijheid starten, lopen

Dorpsplein Noorbeek

Op 12 sept. 1944 werd de gemeente Noorbeek als eerste Nederlandse gemeente bevrijd door de geallieerden. Het plaatsje Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) was de eerste bevrijde plaats van Nederland.

Het prachtige Sint Brigadakerkje, dat te bezichtigen is, is rond het jaar 1500 in de huidige vorm ontstaan. De kerk is tussen Pasen en Allerheiligen dagelijks open van 9 tot 18 uur. In de wintermaanden alleen op zondag. De eerste verwijzingen naar de kerk stammen uit de 13e eeuw. Rondom de kerk staan oude grafstenen. Hier staat ook de mooie St. Brigidakapel (1772).

Sinds 1634 wordt elk jaar op de tweede zaterdag na Pasen door de Jonkheid (ongetrouwde mannen) Sancta Brigida in een naburig bos met circa dertig versierde trekpaarden de Brigida-den gehaald. Bij terugkomst wordt de den s' avonds door de getrouwde mannen met "sjtiepen" (ronde lange houten richtpalen) recht gezet. Daarna kan de kermis beginnen. Dit ter herinnering aan de gevreesde veeziekte de pest die in 1634 in Noorbeek heerste. De H. Brigida werd aangeropen om deze ziekte uit te roeien, wat ook gebeurde.

Op het plein staat ook het Wilhelmina monument dat in 1923 werd opgericht ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Bij de kerk staat ook een groot Christusbeeld ter herinnering aan het gouden priesterfeest (1871-1921) van de zeereerwaarde heer C.J. Eyselshoven, die sedert 20 okt. 1891 pastoor van Noorbeek was.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.