

1473. CADIER EN KEER 8,1 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze wandeling, met een pittige boshelling, wandelt u via mooie natuur het dorp uit en via mooi smal pad door hellingbos, loopt u naar het uitkijkpunt bij Groeve 't Rooth, waar u diep in de groeve kunt kijken. U wandelt even door de buurtschap 't Rooth en dan loopt u via de buurtschap Klein Welsden via een mooi hol bospad omlaag naar het geologisch monument de Julianagroeven met de hoge krijtrotsen. Via mooie paden loopt u terug naar het startpunt, waar het op het terras goed toeven is.



D'n Auwen Toëwn café - zaal



Startpunt: café D'n Auwen Toëwn, Kerkstraat 125, Cadier en Keer. U kunt parkeren op het vlakbij gelegen Kerkplein of Raadhuisplein.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
8,08 km	1.50 uur	59 m	88 m



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

1473. CADIER EN KEER 8,1 km

1. Met uw rug naar het café en uw gezicht naar de oude kerktoeren (12^e eeuw) gaat u R en u passeert meteen links de waterput (1869), de met speklagen gebouwde hoeve Meussenhof (1711-1713) en de witte monumentale carréhoeve (nr. 76/17/18^e eeuw). Aan de 4-sprong bij de door de c.v. de Klenderaire geplaatste grote zwerfkei gaat u R (Raadhuisplein), met rechts winkels.

(Aan het plein staat het voormalig gemeentehuis (1965-1982) van de voormalige gemeente Cadier en Keer (1828-1982)).

Aan de T-splitsing gaat u L (Limburgerstraat). Meteen daarna gaat u R (Burg. Huybenstraat) omlaag. Aan de kruising gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u L (Kapelweg) omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R (Groenerein) en meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L (Wangraaf). Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L (Groenerein). Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 27, R de smalle asfaltweg omlaag, die een dalend pad wordt met rechts boven de achterkant van aardige optrekjes. Na 600 m steekt u via trappenpad boven de grindweg, voormalige trambaan Maastricht-Vaals, (1925-1938) over en loop via het volgende trappenpad het pad omlaag. Aan de T-splitsing bij wegwijzer en zitbank, genietplekje gaat u L de veldweg omlaag met rechts het hellingbos.

2. Na 150 m, 10 m voorbij zitbank t.h.a. de 55 jarige lieve pappa Paul gaat u R het trappenpad omhoog en volg dan geruime tijd het stijgende en dalende pad door het hellingbos.

(Na 300 m passeert u boven een zitbank. Bijna aan het einde van het pad passeert u links de volgende zitbank, een genietplekje. De extra versteviging (betonmat) onder aan de afrastering is geplaatst om de wilde zwijnen uit de groeve te houden).

Na 1,2 km gaat u bij wegwijzer L over de asfaltweg richting 't Rooth/Gasthuis.

(U passeert meteen links het herinneringskruis van pater J. Coolen. Dit is in 1940 door de inwoners van 't Rooth geplaatst ter gelegenheid van zijn vertrek naar de missie).

Loop over het hoger gelegen grindpad links van de weg met links de afrastering van de groeve, waar mogelijk Koninkpaarden staan.

(Meteen aan het einde van de rechts staande hoge haagbeuk ziet u achter de haagbeuk een plantage met boompjes waarop de beschermde maretakken (mistletoe) worden gekweekt).

Na 250 m gaat u aan de T-splitsing in de buurtschap 't Rooth bij de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee (1970) R.

(U kunt hier L naar de parkeerplaats bij wegwijk lopen (zeker doen). Hier heeft u boven op het heuveltje bij zitbank prachtig uitzicht over de mergelgroeve 't Rooth, waarvan alweer een groot gedeelte is teruggegeven aan de natuur.

De helft van dit gehucht is gesloopt voor de ontginning van de mergelgroeve.

Voor de trappen van de kapel ligt een stolpersteen t.h.a. de 26 jarige verzetsstrijder Mathieu Speetjens. Hij werd op 7 juli 1944, in het huis van een van zijn medeverzetsleden in Heer (Maastricht), door verraad gearresteerd. Via het concentratiekamp Vught werd hij op 6 sept. 1944, een week voor de bevrijding van 't Rooth, weggevoerd naar concentratiekamp Sachsenhausen. In febr. 1945 volgde het transport naar Mauthausen (Oostenrijk) waar hij op 5 maart 1945 werd vermoord).

Lopend door 't Rooth, waarvan de bedoeling was dat het ook werd afgegraven, passeert u meteen links (nr. 24) een carréhoeve uit 1858 mogelijk 1761.

Bij huisnr. 17 passeert u de maretakken/mistletoe boerderij Gorissen. Kijk even onder de poort.

Bij huisnr.13 passeert u het voormalige dorpscafé (café Beuken).

Aan het einde van de bebouwde kom passeert u links (nr. 6) een voormalige carréboerderij uit 1729).

3. Na 750 m gaat u aan de 4-sprong, bij grote lindeboom, wegwijk en zitbank, op het Plateau van Margraten R de veldweg omlaag.

(Rondom heeft u hier bij helder weer weids uitzicht o.a. op de Tienhovenmolen (1855), de enige Nederlandse molen die vrijwel geheel uit mergelblokken is opgebouwd

De linde is van oudsher (1850/1860) de markeringsboom, die de grens aangeeft tussen de buurtschappen Klein Welsden en 't Rooth. Er wordt ook gezegd dat deze linde geplant is door de troepen van Napoleon. Of dat waar is...?).

Aan de doorgaande weg, in het gehucht Klein-Welsden gaat u R. 150 m verder, meteen voorbij plaatsnaambord Klein Welsden gaat u bij wegwijk L over de veldweg.

(Schuin rechts voor u ziet u de H. Kruisverheffingkerk in Cadier en Keer en rechts daarvan de Sint Pietersberg in Maastricht).

Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R/RD de veldweg omlaag, die na 400 m bij zitbankje, dikke keien en volgend verbodsbord een hol dalend bospad wordt.

(Hier ziet u links de hoge rechthoekige witte toren van de Amerikaanse begraafplaats waar 8301 soldaten begraven liggen, die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker eens bezoeken.

De route volgend, passeert u omlaag lopend door het holle bospad, links een hoog gelegen dassenburcht).

Na 600 m, 10 m vóór T-splitsing, gaat u R het smalle paadje omhoog. Boven gaat u R over de grindweg en u komt meteen bij het geologisch monument de Julianagroeven met een imposante, enkele tientallen meters hoge mergelwand.

(In deze groeve is de zeldzame roofvogel de Oehoe waargenomen, een van de grootste uilensoorten ter wereld. Ook is hier de langste vuursteen (8 m) gevonden, die ooit ter wereld is gevonden).

Loop de grindweg, die rechts omlaag buigt terug. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over de veldweg.

4. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD met links het hellingbos. Na 600 m, vlak voorbij hoge afgezaagde dode boom en bij dikke afgezaagde boom gaat u R via knuppelbruggetje het (gras)pad omhoog met links een grote akker.

(Dit is circa 40 m voor breed ijzeren toegangshek van regenwaterbuffer).

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R de veldweg omlaag. Bij viaduct gaat u R langs de zitbank de asfaltweg omhoog. Na 150 m gaat u boven tegenover ijzeren klaphek R over de veldweg, die een dalend en stijgend smal pad wordt, dat u geruime tijd RD volgt door de mooie natuur.

(Na 400 m ziet u beneden rechts de hoge mergelwand van de Julianagroeven).

200 m verder, bij links gelegen groot grasveld, ziet u rechts beneden de voormalige kalkgroeve Koeberg).

Let op! Na 700 m gaat u bij hondenpoepafvalbak L de trap met leuning omhoog. Boven in de wijk de Hoof loopt u RD over de klinkerweg. Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u aan de T-splitsing R. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u RD. Vlak daarna gaat u meteen voorbij de voormalige carréboerderij (1717) L (Kusterkesstraat) over de klinkerweg. Aan de 4-sprong, bij in muurnis staand beeldje van St. Gerardus, muurkruis en de met mergelstenen gebouwde voormalige hoeve (17^e/18^e eeuw), gaat u R en na bijna 100 m komt u rechts weer bij café D'n Auwen Toëwn, de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op het leuke terras iets kunt drinken en/of de heerlijke belegde broodjes kunt eten. De vriendelijke uitbater verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

De uit verschillende steensoorten opgebouwde oude kerktoren is een restant van de oude kerk (13^e eeuw) die in 1957 is afgebroken. Het onderste gedeelte van de kerktoren stamt uit de 12^e eeuw. Het bovenste uit omstreeks 1592. Onder in de oude kerktoren is een klein kapelletje. De oude grafstenen, die voor de kerktoren staan zijn kruisen, die hier op het voormalige kerkhof stonden. Het grote H. Hart beeld dateert uit 1928. Op het kerkhof staat bij de afscheidplaats (hoge halfronde muur) de mooie oude kerkdeur (1615), die bij de ingang onder de toren stond. De deur wordt ook wel de ingang naar de hemel genoemd.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.