

243 WINDRAAK 11,5 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Deze grenswandeling met lichte heuvels gaat door de velden naar het Duitse plaatsje Hillensberg. Op de terugweg passeert u de mooie Sint Rosakapel, de patrones van Sittard.

GPS-afstand 11500 m, hoogteverschil 64 m en looptijd 2.30 uur.

Startadres: Parkeerplaats IJsboerderij Coumans, Windraak 1b, Windraak (Munstergeleen). De ijsboerderij is momenteel gesloten.



243 WINDRAAK 11,5 km

1. Met uw rug naar de ijsboerderij gaat u L. Negeer bij verbodsbord zijweg links. Meteen daarna bij wijnpers (zie infobordje) steekt u voorzichtig de voorrangsweg over en ga R. Bij wegwkruis gaat u L (rood/blauw) over de smalle asfaltweg. (Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij gasterie Windraak 31 met mooi terras). Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R (rood). (Links beneden ziet u Huize Watersley waar u straks nog langs komt). Negeer veldweg links omlaag. Aan de 3-sprong bij "gedichtpaal" gaat u L (rood) de veldweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor de bosrand gaat u L (grijs). (Schuin links voor u ziet het groene torentje van het voormalig klooster Watersley). U passeert grenssteen 290. (Nederland-Duitsland. De asfaltweg wordt een veldweg. Negeer zijpaadje rechts. U passeert dan de stenen grenspalen 290 C, 291, 291 B en 291 C. Aan de T-splitsing bij grenspaal 292 gaat u L

2. Meteen daarna gaat u R (grijs/rode driehoek op geel plaatje) het bospad omhoog. Bijna boven verlaat u het bos. Aan de 4-sprong boven op de Kolleberg gaat u R (Aokerweg) over de veldweg. Vlak daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R (rode driehoek op geel plaatje (mountainbike route)) over de veldweg. (Even verder ziet u links in de verte de Clauscentrale in het circa 20 km verder gelegen Maasbracht). Bij betonnen grenspaal no. 294 buigt de veldweg links omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u R.

3. 100 meter verder gaat u aan de 3-sprong L het brede graspad omlaag. Bij bomenrij gaat u scherp R het brede graspad gelegen tussen akkers omhoog.

(Boven, aan de rand van het Plateau van Doenrade, heeft u links mooi weids uitzicht o a. op de windturbines, die tussen de Duitse plaatsjes Saeffelen en Waldfeucht staan, die vlakbij Koningsbosch liggen. Rechts ziet u de kerk in Doenrade).

Steek de smalle asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle asfaltweg, die een eindje verder links omhoog buigt. Negeer beneden graspad rechts omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. U loopt nu het Duitse dorpje Hillensberg binnen.

(Hillensberg hoorde van 1949 tot augustus 1963 bij Nederland. Veel inwoners spreken dan ook nog het Limburgs dialect met de mooie zachte G).

Aan de T-splitsing bij wegwkruis en mooie voormalige carréboerderij met bijzonder dak gaat u L. Negeer zijweg rechts. Bij huisnr. 36 en bij het oorlogsmonument gaat u L (Michaelstraße).

4. Aan de 3-sprong voor de kerk gaat u L (fietsroute 44) omlaag.

(Het oudste gedeelte van de monumentale Bergkirche St. Michael stamt uit 1050. In 1713 is de kerk uitgebreid. Zie infobordje naast ingang. De kerk is te bezichtigen. Voor de ingang van de kerk staat de oude stenen grafsteen (1816) van pastoor Franciscus Gerardus Dumont).

Let op! Meteen voorbij huisnr. 15 gaat u bij verbodsbord L (grijs) het pad omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD over de veldweg. (Rechts in de verte ziet u de kerk in Wehr). Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R de veldweg omhoog.

(Boven ziet u voor u in Sittard de St. Petrus, ook wel Grotekerk genoemd, met haar 80 m hoge toren (links) en de Basiliek O.L.V. van het H. Hart (rechts)).

Aan de T-splitsing gaat u L de asfaltweg omhoog. Bijna boven aan de 4-sprong gaat u R.

5. Negeer zijweg rechts en links. Beneden aan de T-splitsing gaat u R omlaag. (U loopt hier precies over de grenslijn). Beneden aan de T-splitsing bij grenspaal no. 295 gaat u L over de smalle asfaltweg. Na 50 m passeert u rechts een zitbank Volg nu verder RD de smalle asfaltweg met rechts van u de Sittardse woonwijk Haagsittard. Negeer zijpaden rechts naar woonwijk. Na circa 400 m loopt u aan de 3-sprong RD verder over de smalle asfaltweg met rechts van u woningen in de wijk Lahrhof. U passeert de rijksmonumentale grote witte carréhoeve Lahrhof (nrs. 93-95).

(Deze wordt voor het eerst genoemd medio 15^e eeuw en was een leengoed van kasteel Born. Ze werd bewoond door adellijke families, die de naam Lahr toevoegden aan hun eigen naam. De hoeve, die oorspronkelijk omsloten was door een gracht, lag aan de oude 'Cölsche Baan' (weg naar Keulen). Het oude landgoed Lahrhof is in de loop der tijd veranderd in een dubbelhoeve. Het complex is thans in het bezit van de Weldadige Stichting Jan de Limpens).

Even verder bij groot houten muurkruis gaat u L over de veldweg.

(Het groot houten muurkruis (17^e eeuw) hangt aan het voormalig groot bakhuis (bakkes) van de hoeve Lahrhof. Vroeger trok de processie vanuit Broeksittard hier naar toe).

Aan de 4-sprong bij bordje “voetpad” gaat u R (grijs) over de veldweg met even verder rechts van u de bosrand. Bij zitbank gaat u L over de asfaltweg. Negeer zijpaden.

6. Aan de 3-sprong bij ijzeren poort gaat u bij verbodsbord L (Duustergats/grijs) de mooie holle asfaltweg omhoog.

(Een eind verder, tegenover de poort van het oefenterrein van H.S.V. Sittard, passeert u links het herdenkingsmonument van de 21 jarige Amerikaanse piloot Capt. Donald R. Emerson. Op 25 dec. 1944, terugkerend van een missie naar Kessel (Duitsland) kwam hij in gevecht met 6 Duitse Focke Wulf-190 gevechtsvliegtuigen, waarvan hij er 2 neerschoot. Toen hij zonder munitie kwam te zitten, ging hij in een flink wolkendek vliegen. Op lage hoogte werd hij door Flak-geschut beschoten en crashte hij hier neer. Hij ligt begraven op het Amerikaans kerkhof in Margraten. Vak B, rij 15, graf 21. De route volgend passeert u boven rechts het “Memoriebos”).

Aan de 4-sprong bij de Sint Rosakapel (1675), patrones van Sittard, gaat u L (grijs) omhoog. Negeer meteen bospad rechts. Aan de 4-sprong bij kapelletje van de O.L.V. van Smarten gaat u RD (wit-rood). Aan de 3-sprong loopt u RD de holle weg omhoog. Negeer bij klaphek zijpad rechts omlaag. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R. (U verlaat hier de wit-rode route). Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u RD over de veldweg, die een eind verder een dalende asfaltweg wordt.

7. Negeer klinkerpad links omhoog. Bij de parkeerplaats van de Stichting Pergomijn (5-2015) loopt u RD.

(Hier heeft u mooi uitzicht op de voorkant van het voormalig jachtslot/klooster Huize Watersley. Het complex werd als landhuis (jachtslot Huize

Watersley) in 1752 gebouwd in opdracht van het echtpaar Lovens-Delhougne. Sinds 1876 is het gebruikt door verschillende uit Duitsland verdreven congregaties, waarvan de Franciscanen het langst in het klooster hebben gewoond. In 1897 vond een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij o.a. de neogotische kapel met het spitse groene torentje werd gebouwd. Op het gebouw kwam een derde verdieping en aan de zijkanten kwamen vleugels. In 1959 werd achter het klooster een internaat toegevoegd. Sinds 1967 is het complex in bezit van diverse maatschappelijke organisaties).

U passeert de witte hoeve Watersleyerhof (nr. 2) met het bijzondere muurkruis. (Deze hoeve is voor het eerst begin 16^e eeuw genoemd). Negeer meteen daarna bij verbodsbord veldweg links. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord RD (blauw/wit-rood) de smalle asfaltweg omhoog.

(Een eind verder ziet u rechts het circa 800 ha. grote Chemelot terrein waarop circa 150 bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de Chemelot Campus (Brightlands). Op de campus zijn tientallen bedrijven en instellingen gevestigd zijn, waar studenten, onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe producten).

Boven aan de 3-sprong in het buurtschap Windraak gaat u RD (rood/blauw).

(Even verder passeert u links de mooie tuin (no.35) van het klooster “Huize Seraphine” (Liefdeszuster van het Kostbaar Bloed), een in 1862 gestichte congregatie, opgericht door zuster Seraphine, Vandaar de kloosternaam).

Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u R. Steek bij huisnr.37 de doorgaande weg over en ga R. Vlak daarna bij wijnpers en verbodsbord gaat u de eerste weg L (Windraak/rood/blauw) omlaag. Negeer bij verbodsbord zijweg rechts en dan komt u weer bij de ijsboerderij, de sponsor van de wandeling. U kunt er ook koffie met vlaai en huisgemaakte wafels met vers fruit krijgen.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.