

310. ZUTENDAAL 12,4 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling met slechts 1 korte helling loopt u over leuke paden door de bossen van de Hoge Kempen. Na 6,5 km staat een picknickbank.

Startpunt: Parkeerplaats Lieteberg, Nationaal park De Hoge Kempen, Stalkerweg Zutendaal (B).

U kunt ook starten bij hotel brasserie De Klok, Daalstraat 9, Zutendaal. Hier is ook een grote parkeerplaats (Vijverplein). Met uw rug naar de ingang van de brasserie en het terras gaat u L met rechts van u de grote parkeerplaats. Aan de 3-sprong gaat u R (Vijverplein). Negeer meteen bij bord "Lieteberg" zijpad links. Ga nu verder bij **** in punt 1. Na de wandeling kunt u dan nog iets eten drinken in de brasserie, sponsor van de wandelsite.

Gps afstand: 12400 m. Hoogteverschil: 24 m. Looptijd: 2.40 uur.



310. ZUTENDAAL 12,4 km

(Omdat deze wandeling bijna geheel gemarkeerd is zijn niet alle zijwegen vermeld. Let dus goed op de kleur van de wandelmarkeringen).

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u richting linkerhoek waar vlaggenmasten en een korfschansmuur met infobord staan. Ga dan bij de korfschansmuur meteen R tussen twee grote zwerfstenen door en volg RD de asfaltweg langs de sportterreinen. Volg tot nader order de route van de groene rechthoek. (Na 300 m. passeert u links de gemeentelijke begraafplaats van Zutendaal). **Let op!** In Zutendaal gaat u aan de ongelijke 4-sprong R (Nachtegalenstraat) omlaag. Na 50 m. gaat u L over het pad door het smalle parkje. Negeer zijpaadjes. Beneden aan de asfaltweg bij bord "Lieteberg" en grote picknickbank gaat u L (Vijverplein). (Als u hier RD loopt met links het plein/parkeerplaats, dan komt u meteen bij hotel brasserie De Klok, sponsor van de wandelsite, waar u op het grote ommuurde terras of binnen iets kunt gebruiken voordat u verder wandelt. Bij de ingang van het terras staat het grote kunstwerk "Homo Universalis" van de beeldhouwer en edelsmid Ralf Verjans). **** Aan de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u R (Heibergstraat) over de doodlopende asfaltweg. (Hier ligt rechts de omgrachte Witheren pastorie, een Maaslands classicistisch bouwwerk uit 1783. Loop even de binnenplaats op. De pastorie werd gebouwd in opdracht van pastoor Wuyts en de Norbertijnen van de Abdij van Averbode. Voor meer info zie infobord op de binnenplaats.. Toen koning Boudewijn in 1960 zijn buitenverblijf in Opgrimbie in bezit nam, kwam hij zich hier als parochiaan aanmelden). Waar de gracht naar rechts buigt, negeert u zijpad rechts. Na 10 m. gaat u R over het pad met rechts van u volkstuintjes. Aan de 3-sprong gaat u L omhoog. Meteen daarna gaat u boven R en loop bij asfaltweg, twee pilaren en toegangshek van woning RD over het bospad met rechts beneden van u het meanderende Zutendaalbeekje. (Even verder ziet u rechts beneden het 30 m. lange en 4 m. hoge kunstwerk bestaande uit 4000 gerecycleerde houten latjes. Het kunstwerk is ontworpen door kunstenaar Dion Tsekouras en symboliseert het leven in beweging). Aan de 3-sprong voorbij links hoger gelegen woning gaat u verder RD. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wandelwissel (ww) 109 L (Muggenbergstraat) over de smalle asfaltweg. Na 400 m. gaat u aan de 3-sprong bij tuincentrum en ww 108 RD verder over de asfaltweg, die bij huisnr. 15 een doodlopende bosweg wordt waaraan lantaarns staan. Negeer zijpaden. Na geruime tijd passeert u een grote houten zitbank, met links het imposante 6 m. hoge witte Mariabeeld met de tekst Magnificat, dat op de 87

m. hoge Hesselsberg staat. (De KSA (Katholieke Studenten Actie van Limburg), een studenten beweging die in 1928 is opgericht, was in 1946 van plan op de berg een 'Mariaburcht' te bouwen: een jeugdhuis met speelterreinen. In afwachting daarvan werd alvast een beeld geplaatst. Het gebouw kwam er nooit en het gipsen beeld viel vier jaar later tijdens een storm van zijn voetstuk en werd verbrijzeld. De bevolking van Zutendaal zorgde voor een nieuw beeld, een werk van E. Nulens uitgevoerd in bimssteen, dat in 1954 werd ingewijd. Eens per jaar, aan het begin van de maand okt. trekt een 'kaarskensprocessie' van de kerk naar deze plaats. Tijdens de Luikse Revolutie (1789-1791) werd op deze plek een veldslag uitgevochten. De burgers, de 'patriotten', kwamen in opstand tegen de adel en de geestelijkheid, de 'aristocraten'. Luikse opstandelingen vochten hier op 9 aug. 1790 om 2.00 uur 's nachts tegen Duitse troepen die de verdreven Luikse prins-bisschop te hulp waren gekomen. Na de slag in de duisternis dachten beide partijen dat ze hadden gewonnen). Volg nog 1 km verder de route van de groene rechthoek. Bij ww. 98 RD. Bij grote steen waarop een gedicht staat van Bernard de Wulf loopt u verder RD.

2. Aan de kruising van boswegen gaat u R (blauwe ruit/wit-rood). (U verlaat hier de route van groene rechthoek). Volg nu de route van de blauwe ruit. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over de bosweg. Aan de 4-sprong loopt u RD over de smalle asfaltweg. Voorbij woning wordt de asfaltweg een brede bosweg. Aan het eind van de hoge afrastering gaat u aan de 3-sprong R. Na 300 m. gaat u aan de 4-sprong L. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L.

3. Bij ww 99 gaat u RD (blauwe ruit/oranje cirkel/wit-rood). U volgt dus nu samen de blauwe en oranje route. Aan de asfaltweg gaat u R en na 150 m. passeert u links een schuilhut. Na nog eens 150 m gaat u L door klaphek en volg het pad via volgend klaphek RD. Bij de grote picknickbank gaat u L over de asfaltweg. (Een mooie pauzeplek na 6,5 km). Na 200 m. gaat u bij weiland R het bospad omlaag.

4. Even voorbij houten tuinhuisje en bij ww 97 gaat u aan de T-splitsing R (gele zeshoek) met rechts een weiland met paardenhindernissen. U verlaat hier de route van de blauwe ruit en oranje cirkel. Aan de volgende T-splitsing gaat u L (geel). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u

weer L (geel). U loopt nu over een breed bospad met een hindernisbaan voor paarden. Aan de 4-sprong RD. Aan de 3-sprong bij ww 87 gaat u L (blauwe ruit/groene rechthoek) het bospad omhoog. (U verlaat hier de route van gele zeshoek).

5. Boven aan de 4-sprong bij paardenhindernis gaat u RD (blauw/groen) over het brede pad met paardenhindernissen. Let op! Na 600 m. gaat u aan de ongelijke 4-sprong met links twee paden en bij houten springschans (driehoek) L (blauw driehoek van mountainbike route) over het eerste pad. (Dit is 50 m. voor ww 94. U loopt dus links langs de hindernis. Meteen rechts van het pad ligt een grote steen met de spreuk "Het is niet het reisdoel". U verlaat hier de route van de groene rechthoek en blauwe ruit). Negeer pad rechts. Beneden aan de kruising van zandpaden RD. (U verlaat hier de route van de blauwe driehoek van mountainbike route).

6. Aan de 4-sprong gaat u RD (oranje cirkel/gele zeshoek/blauwe ruit). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u L (oranje cirkel/gele zeskant/blauwe ruit/wit-rood) over het smalle bospad dat u geruime tijd RD volgt. Na 750 m. gaat u aan de asfaltweg L en u verlaat u het bos.

7. Meteen daarna gaat aan de 3-sprong in de buurtschap Stalken bij zitbank L. Meteen daarna

aan de T-splitsing bij kunstwerk gaat u L (blauwe ruit). (Het 2,5 m. hoge monument heet "Ontluiting" en is gemaakt door kunstenaar Gerard Bijmens. Het monument bestaat uit allemaal boeken die op elkaar liggen. Het is een eerbetoon aan de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers, die de drie jaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren in 2007 heeft gekregen. Hij heeft deze prijs echter geweigerd omdat hij het begeleidende geldbedrag (16.000 euro) te laag vond. Sinds 2004 heeft de Nederlandse schrijver zich teruggetrokken in de Zutendaalse bossen: "voor de rust en stilte"). **Negeer bij Bezoensbeekje en voorbij huisnummer 40 zijweg rechts en volg de brede asfaltweg, die hier naar links buigt (fr.532). Na 400 m. negeert u voorbij huisnr. 66 doodlopend weg rechts (Beijenbergstraat). Loop nog 20 m. RD en ga dan R (blauwe ruit) het bospad/grindweg omhoog die een veldweg wordt. Na bijna 1 km gaat u aan de 4-sprong voorbij woning en bij verbodsbord RD (blauw/Blookberg) het fietspad omhoog. Vlak daarna voorbij bord "fietsroute 534 gaat u schuin L (blauw) over het bospad. Aan de 4-sprong gaat u R. Meteen daarna gaat u bij zwerfsteen L het fietspad omlaag. (U verlaat hier de route van de blauwe ruit). Beneden bij korfschansmuur, grote picknickbank en ww 103 loopt u RD via het links gelegen verharde pad omhoog naar de parkeerplaats. (U kunt hier L naar het onthaal- en bezoekerscentrum Lieteberg lopen. Degene, die gestart is bij brasserie de Klok gaat hier verder bij punt 1)**

Het onthaal- en bezoekerscentrum Lieteberg, dat in een voormalige zand- en grindgroeve ligt, is voor jong of oud, expert of leek, iedereen vindt hier zijn gading tussen de talrijke activiteiten en opleidingen. Zo kunt u een kijkje nemen in het Entomopolls, het interactieve insectenmuseum waar u kunt kennismaken met de boeiende insectenwereld. In het bijencentrum komt u o.a. meer te weten over de koninginnenteelt en het imkeren van vroeger en nu. In de vlinderkoepel vinden honderden inheemse vlinders hun onderdak. U kunt natuurlijk over het 3 km lange blotevoeten pad lopen waarlangs je op blote voeten de natuur op een bijzondere manier kan ontdekken).

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl