

324. NOORBEEK 8,8 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze wandeling met flink wat hellingen loopt u door weilanden en over veldwegen naar Mheer waar u kunt pauzeren bij Taverne In de Smidse of bij café Quanten. De terugweg gaat langs het Hoogbos, de Snauwenberg en door het mooie Noordal. U passeert kasteel Mheer en een aantal mooie vakwerkhuisen. U kunt natuurlijk ook starten in Mheer en pauzeren in Noorbeek.

Startadres: Eetcafé D'r Pley, Pley 2, Noorbeek.

U kunt parkeren aan de Paviljoenstraat (tegenover het café omhoog rijden). Boven tegenover huisnr. 3 is een parkeerplaats. U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats aan de Sint Maartensweg. Vanaf deze parkeerplaats loopt u de trappen omhoog en via het woonwijkje 't Höfke, waarin u rechts aanhoudt, komt u na 150 m. bij het startpunt aan de Pley.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
8,79 km	2 uur	52 m	131 m



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

324. NOORBEEK 8,8 km

1. Met uw rug naar het café gaat u L door het beschermd dorpsgezicht van Noorbeek.

(U passeert meteen rechts bij huisnr. 4-6 het voormalig raadhuis met gevangenis. Op het dak staat een torentje met uurwerk en klok, die geluid werd als er brand in het dorp was.

Op nr. 9 passeert u links een vakwerkhuisje.

Daarna passeert u links nr. 11. Het pand is in de 2^e helft van de 18^e eeuw in eerste instantie gebouwd als kapelanie. Later is het een klooster geworden, dat onderdak bood aan een klein groepje zuster van de Franciscaner orde. Halverwege de jaren negentig van de 20^e eeuw zijn de laatste zusters vertrokken naar het moederklooster. De kapelanie annex klooster is daarna verkocht en doet nu dienst als woonhuis).

Negeer bij bijzonder wegkruis in tuin zijweg rechts omhoog. Na 100 m gaat u bij Herberg St. Brigida en muurkruis R (Vroelenstraat) omhoog.

(Omhoog lopend passeert u de mooie rijksmonumentale vakwerkhuisjes (nr. 5-4-6-14-11) uit de 18^e eeuw. Dus uit 1700).

Negeer zijwegen en volg de stijgende weg RD. Voorbij de plaatsnaamborden "einde bebouwde kom Noorbeek" gaat u bij groot wegkruis L (Schimmelliggerweg) over de veldweg. Na 30 m loopt u aan de 3-sprong bij hoge gsm mast RD (geel).

(U passeert links het sportveld van de voetbalclub Slenaken Noorbeek Combinatie '14).

Aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u L omlaag met links van u het sportcomplex.

(Bijna beneden passeert u links het hardstenen kruisje ter nagedachtenis van Georges Romedenne. Deze Belgische 49 jarige landbouwer/postbode uit Olne zag zondag 3 sept. 1944 na de vroegmis in Fléron op de vlucht zijnde Duitse troepen, klapte in zijn handen en riep "Vive la Belgique". Hij werd gevangen genomen, afgevoerd en meegenomen naar Noorbeek, waar hij rond 19.00 uur hier met enkele nekschoten werd gefusilleerd. Inwoners van Noorbeek wilde hem helpen te vluchten maar hij ondernam geen enkele poging omdat hij wist dat dan Noorbeekse inwoners geëxecuteerd zouden worden. Hij ligt begraven in Saint-Hadelin).

Beneden aan de voorrangsweg gaat u R (bruin) omlaag over het pad langs de voorrangsweg.

2. Na 150 m passeert u een hek met 2 stenen pilaren (nr.38). Let op! Na 30 m steekt u voorzichtig de doorgaande weg over en loopt u RD (geel/grijs) het weiland in dat u RD oversteekt. Via het draaihekje (stegelke) loopt u bij bordje "Noordal" het volgende weiland in en ga hier meteen L (zwart) door de hoogstamboomgaard. Blijf nu geruime tijd RD door de smalle weilanden lopen met schuin links voor u de kerktoren van St. Brigidakerk in Noorbeek. Na 600 m gaat u aan het eind door het in de haag staande draaihekje en ga R (groen/bruin) over het brede pad. (Hier staat links een zitbank). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L het smalle pad langs de bosrand en weiland omhoog.

3. Steek de asfaltweg over en ga bij zitbank en boomkruisje RD (geel-rood/groen/blauw) het pad omhoog.

(U heeft hier bij de zitbank mooi uitzicht op de kerk van Noorbeek).

Het stijgende pad maakt twee haakse bochten. Boven aan de asfaltweg aan de rand van de buurtschap Bergenhuizen gaat u L. Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank met prachtig uitzicht loopt u RD (blauw/groen/geel) over de veldweg. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel/blauw/rood). Aan de 3-sprong bij zitbank en boerderij loopt u RD (rood/blauw/geel) de asfaltweg omlaag en u loopt Mheer binnen.

(Omlaag lopend passeert u enkele mooie vakwerkhuisen).

Aan de 3-sprong bij Mariakapelletje aan boom gaat u RD verder omlaag.

4. Beneden aan de T-splitsing in Mheer gaat u R.

(Hier ligt Taverne In de Smidse, een mooie pauzeplek. Voor de ingang van het café ligt een glazen plaat, waaronder een blootgelegde waterput te zien is).

Let op! Na 25 m voor bushalte en meteen voorbij huisnr. 27 en het "Monument voor de Cramignon" (ovale zitbank/boom) gaat u R (rood/blauw) over het smalle pad gelegen tussen twee muren en afrasteringen.

(De voetstappen van het kunstwerk symboliseren de dansende personen van jong tot oud, de bloemen zijn van het boeket van de Kapitein van de Jonkheid die voorop gaat in de 'rei' en rond de boom staat de liedtekst: "E sjtukske sjeenk mit mosterd op, dat hub v'r zoe gan." (een stukje ham met mosterd op, dat hebben we zo graag. Bij regen stroomt het water via de voetstappen rondom de boom).

Na de loods volgt u RD het brede pad en heeft u links boven mooi zicht op de grote voormalige pastorie (1670) en de St Lambertuskerk. Voor uitstroom van regenwaterbuffer "Skischans" en bij trapje gaat u over het smalle pad met links een haag en beneden de regenwaterbuffer. Bij nauwe doorgang buigt het pad rechts omlaag. Ga vlak daarna R door de volgende nauwe doorgang volg nu RD (rood/blauw) het pad met links de bosrand. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong scherp L (blauw/rood/geel) het bospad omhoog Boven aan de asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing bij groot H. Hartbeeld (1956) gaat u L.

(U passeert café Quanten, een mooie pauzeplek met leuk terras.

U kunt hier een bezoekje brengen aan de kapel in de H. Lambertuskerk (1876-1881). Vanuit de kapel kunt u het mooie interieur van de kerk bezichtigen. Op het kerkhof staat de rijksmonumentale grafkapel (1864) van de familie de Loë (eigenaar kasteel Mheer).

Hier kunt u ook de binnenplaats van het kasteel Mheer bezichtigen (oprit t.o. ingang café Quanten). Op de binnenplaats kunt u ook RD lopen tot achter het kasteel. Voor meer info kasteel: zie infobord bij ingang binnenplaats).

5. Loop verder de weg omlaag.

(In de afdaling van de doorgaande weg (lokaal bekend als d'r Hoesberg) passeert u links de voormalige pastorie (nr. 9) met het grote muurkruis. Het hoofdgebouw, dat grotendeels met breuksteen is gebouwd. stamt uit 1670.

Even verder staan rechts nabij mooi wegkruis twee mooie zitbanken).

Beneden voorbij huisnr. 22 gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 38 R (Steegstraat/21).

(U passeert achtereenvolgens bij huisnr. 12 en 13 een mooi vakwerkhuis, bij huisnr. 15 een kruis in muurnis en dan passeert u de mooie rijksmonumentale voormalige vakwerkboerderijtjes t.w. de huisnrs. 19- 21 -23 allen daterend uit de 19^e eeuw (dus uit 1800). Vervolgens passeert u een wegkruis).

Aan de 3-sprong bij wegkruis type vliegermodel gaat u RD over de veldweg, die een smal pad wordt. (U verlaat 21. Even verder passeert u een zitbank, een genietplekje).

Aan het einde van het pad gaat u L (38) over de licht stijgende verharde veldweg. Aan de 3-sprong bij infobord "Uniek eeuwenoud Zuid-Limburgs landschap" gaat u scherp R (rood/bauw) de holle veldweg omhoog, die boven een smal pad wordt, dat twee haakse bochten maakt.

(Helemaal boven heeft u achteromkijkend weer mooi zicht op de kerk en het kasteel van Mheer.

Aan de smalle asfaltweg gaat u L (groen/rood/blauw).

(U loopt hier precies over de grenslijn van Nederland en België).

U passeert rechts grenspaal no. 23 en even verder de grenspaal van de gemeente Eijsden-Margraten. Aan de kruising bij wkp 37 en wegkruis gaat u RD (53/groen/rood).

6. Let op! Na bijna 100 m gaat u bij rood/witte paaltjes R (53) over het pad gelegen tussen twee hagen.

(Een eindje verder heeft u omlaag lopend prachtig uitzicht o.a. op de St. Brigidakerk in Noorbeek).

Via draaihekje loopt u een weiland in (Noordal). Loop 20 m RD omlaag en ga dan L (53). Meteen daarna gaat u R (53) het weiland omlaag. Steek dit weiland circa 50 m schuin rechts omlaag over richting einde graft/struikgewas. Ga hier L (53) en steek dit weiland schuin links over richting draaihekje en wandelmarkeringsbordje. Ga beneden door het draaihekje en volg dan RD (53) het graspad gelegen tussen twee hagen. Het graspad wordt een veldweg, die u RD volgt. Aan de voorrangsweg in de buurt Wesch gaat u R omlaag. U passeert links het fraaie vakwerkhuisje "Trienche" (19^e eeuw) Even verder steekt u het beekje de Noor over.

(Hier ziet u aan de overkant van de weg bij brug een mooie afbeelding van St. Brigida).

(Hier staat rechts op het grasveld de schietboom met kogelvanger van schutterij Sint Brigida (1622, heropgericht in 1953) uit Noorbeek.

Links aan de aan de overkant van de doorgaande weg ligt bij zitbanken de Sint Brigidabron (zie infobordje). Het heldere bronwater was de drinkplaats voor mens en dier. Ook werd hier de was (wesch) gedaan. Het bronwater werd in vroegere jaren door de priester gezegend en aan landbouwhuisdieren gegeven om hen van ziekte te vrijwaren of te genezen Hier ontspring ook het riviertje de Noor dat in 's Gravenvoeren (Vitthen) uitmondt in de Voer. Het is het enige beekje dat noord-zuidwaarts van Nederland naar België stroomt).

Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u R. Negeer zijwegen en volg de doorgaande weg RD omhoog naar de kerk en het eetcafé, de sponsor van deze wandeling, waar u op het leuke terras of in de gezellig ingerichte zaak nog iets kunt eten en drinken.

Op 12 sept. 1944 werd de gemeente Noorbeek als eerste Nederlandse gemeente bevrijd door de geallieerden. Het plaatsje Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) was de eerste bevrijde plaats van Nederland.

Het prachtige Sint Brigadakerkje, dat te bezichtigen is, is rond het jaar 1500 in de huidige vorm ontstaan. De eerste verwijzingen naar de kerk stammen uit de 13e eeuw. Rondom de kerk staan oude grafstenen. Hier staat ook de mooie St. Brigidakapel (1772).

Sinds 1634 wordt elk jaar op de tweede zaterdag na Pasen door de Jonkheid (ongetrouwde mannen) in een naburig bos met circa dertig versierde trekpaarden de Brigida-den gehaald. Bij terugkomst wordt de den s' avonds door de getrouwde mannen met "sjtiepen" (ronde lange houten richtpalen) recht gezet. Daarna kan de kermis beginnen. Dit ter herinnering aan de gevreesde veeziekte de pest die in 1634 in Noorbeek heerste. De H. Brigida werd aangeropen om deze ziekte uit te roeien, wat ook gebeurde.

Op het plein staat ook het Wilhelmina monument dat in 1923 werd opgericht ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.