

425. MARIA HOOP 6,7 km

www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door het mooie Annendaalsbos en over Duits grondgebied langs een boskapel. De terugweg gaat over de grenslijn en aan het eind passeert u een bijzonder kerkhof. Halverwege staat een zitbank.



Startadres: Eetcafé 't Berghoes, Haarendersweg 1, Maria Hoop (Echterheide). Tel: 0475-306198.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
6,70 km	1.25 uur	25 m	25m



425. MARIA HOOP 6,7 km

1. Met uw rug naar het eetcafé gaat u L (Haarendeweg) de smalle asfaltweg langs de zijkant van het eetcafé omhoog. Bij verbodsborden en herdenkingsteken wordt de asfaltweg een bosweg, die u RD volgt.

(Hier is op 18-11-1944 een Hawker Typhoon MK.IB MN 475 van het 440 Squadron van de Royal Canadian Air Forces neergestort. Hierbij kwam de 23 jarige Canadese flying officer Robert John Reilly om het leven. Hij is begraven op de militaire begraafplaats in Mook. De stichting "Op Vleugels der Vrijheid" heeft op zes plekken in de gemeente Echt – Susteren herdenkingstekens geplaatst op de plekken waar of waar vlakbij vliegtuigen zijn neergestort. Bij de abdij Lilbosch in Pey staat een groot monument).

Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 85 gaat u L (84). Aan de volgende 3-sprong bij wkp 84 gaat u R (81) over de brede bosweg.

(Na circa 250 m ziet u rechts bij akker in de verte de kerk in Posterholt. Hier ligt rechts ook het autospeedwaycircuit JaBa waar jaarlijks enkele wedstrijden worden gehouden. Als dit zo is, dan ziet en hoort u dit ongetwijfeld).

Neem nu tegenover de akker bij bruin bordje "Mijnweg Annendaalsbos" en houten afsluitboom het eerste bospad L. Aan de T-splitsing gaat u R met rechts van u de bosrand en links een akker.

2. Aan de kruising bij afsluitboom gaat u L (ruiteroute (rr) 1) over de grindweg. Aan de 4-sprong bij afsluitboom loopt u RD (rr 1). Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD (rr 1) met rechts van u de bosrand en links akkers.

(Links ziet u de windturbines nabij Saeffelen/Koningsbosch).

Negeer bospaden rechts en volg geruime tijd de bosrand. Aan de T-splitsing bij twee grote aspergevelden (2021) en wkp 83 gaat u L (86). Vlak daarna gaat u de 3-sprong L over de asfaltweg gelegen tussen eikenbomen. De asfaltweg loopt het bos in en ga dan na 50 m meteen na plaatsnaambord "Echterheide" R over het eerste bospaadje.

3. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L. Aan de T-splitsing gaat u L.

(U loopt nu over de grens van Nederland en Duitsland. Rechts ziet u woningen in de Duitse plaats Haaren).

Even verder passeert u rechts de betonnen grenspaal 343 E. Aan de 3-sprong bij betonnen grenspaal 343 F loopt u RD. Aan de 4-sprong bij woning en wkp 86 gaat u R de brede (holle) weg omlaag richting Brüggelchen/Waldfeucht en u loopt Duitsland binnen. Na 150 m, precies waar u het bos verlaat en voor de bebouwde kom van Haaren, gaat u L (Kapelle) de veldweg/graspad omhoog.

4. 10 m vóór zitbanken en de boskapel (1981) met kruis gaat u L over het bospad. Aan de T-splitsing gaat u R en u passeert de rechts staande stenen grenspaal 344 E. *(U loopt hier weer op Nederlands grondgebied).* Bij betonnen grenspaal nr. 344 G loopt u weer het bos in. Aan de T-splitsing bij woning gaat u L. Aan de T-splitsing bij boerderij gaat u R (Grensweg). *(U loopt hier weer op de grens van Nederland en Duitsland).* Waar de asfaltweg rechts omlaag buigt, negeert u veldweg links. U passeert de grenspalen 346 en 346 A. Aan de 4-sprong, met rechts een graspad, gaat u bij verkeersspiegel, grenspaal 347 en wkp 87 L (84/Grensweg).

5. Voorbij huisnr. 14 wordt de asfaltweg een veldweg. Aan de 3-sprong gaat u RD met links van u de bosrand.

(Een eind verder bij akkers loopt de veldweg even over Duits grondgebied. Schuin rechts voor u ziet u de kerk in Haaren).

Aan de 3-sprong voor het eerste links gelegen huis (nr.6) gaat u bij grenspaal 348 R over de veldweg. Aan de kruising gaat u L over de asfaltweg. U passeert rechts het kerkhof van de Duitse plaats Haaren met allemaal dezelfde kruisen. *(Opvallend is dat hier echtparen op hun eigen "perceeltje" begraven liggen).* De asfaltweg buigt naar links. U komt weer in Echterheide bij het gezellige eetcafé, de sponsor van de wandeling, waar u binnen in het authentiek ingerichte café of op het terras bij de vriendelijke uitbaters/personeel nog iets kunt eten en drinken.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.