

## 678 OUD VALKENBURG 9,3 km – 6 km

[www.wandelgidszuidlimburg.com](http://www.wandelgidszuidlimburg.com)



Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst naar het mooie Gerendal en via verrassend paadje naar Schin op Geul. Hier passeert u o.a. eetcafé de Kleine Koning café, restaurant Station Schin op Geul en Landhotel Heuvelzicht waar u in de brasserie de Oranjerie (achterzijde prachtig terras) kunt pauzeren. Dan loopt u via een leuk pad onder langs de Däölkesberg. Via een lang trappenpad loopt u omhoog naar de Kluis en de statieweg op de Schaelsberg. De terugweg gaat over het mooie paden naar een afgelegen hoeve. Via de Schaelsberg loopt u weer terug. Onderweg staan voldoende zitbanken. U kunt de route inkorten tot 6 km.

Gps afstand 9300 m, looptijd 2 uur en hoogteverschil 68 m.

**Startpunt: Brasserie Kasteel Schaloen, Oud Valkenburg 9, Oud Valkenburg – Schin op Geul.**

(Voor het kasteel gaat u L naar de parkeerplaats. U kunt ook in de bomenlaan parkeren. Als de parkeerplaats vol is rij dan terug en ga aan de voorrangsweg L richting Schin op Geul. Neem de eerste weg R (Gerendalsweg) en parkeer meteen R op de parkeerplaats. Begin de wandeling dan bij punt 2).



Wandelgids Zuid-limburg  
www.wandelgidszuidlimburg.com

## 678 OUD VALKENBURG 9,3 km – 6 km

**1. Vanaf de parkeerplaats bij het kasteel loopt u via de prachtige lindelaan terug naar de voorrangsweg.** (In de lindelaan passeert u rechts achtereenvolgens de watermolen “Sjaloen meule” en de kasteeltuin Oud-Valkenburg (een bezoekje waard)). **Steek de voorrangsweg over en loop RD (geel) over de veldweg.**

*(Als u hier bij de voorrangsweg 100 m naar L loopt, dan komt u bij het mooie 11<sup>e</sup> -eeuwse Johannes de Doperkerkje in Oud-Valkenburg. Meteen rechts (nr. 2) heeft u mooi zicht op de prachtige open binnenplaats van de voormalige hoeve waarvan de schuur uit 1775 stamt en de linkervleugel uit 1872 dateert. Als u bij het kerkje L 100 m de doodlopende weg omlaag loopt, dan heeft u aan het einde van de bomerrij prachtig uitzicht op het middeleeuws omgracht kasteel Genhoes, dat op privé terrein ligt)*

**Negeer paadje links achter de haag. Aan de 3-sprong bij de van mergelstenen gebouwde St. Jansboskapel (1915) gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Volg nu geruime tijd de licht stijgende veldweg RD met rondom mooi uitzicht. Negeer bijna boven bij zitbank (herinnering aan Adri Smits) graspad rechts omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L (wit/rood) de holle weg omlaag. Beneden aan de smalle asfaltweg in het natuurgebied Gerendal gaat u L (rood) omlaag. Negeer zijweg rechts.**

*(Schuin rechts voor u ziet u boven een ijzeren mast. Dit is de schietpaal met kogelvangert van schutterij St. Mauritius (<1716) uit het buurtschap Strucht. De drie houten palen ernaast zijn voormalige schietbomen, die niet meer gebruikt mogen worden i.v.m. loodverontreiniging van de bodem door de kogels).*

**Negeer brede grindweg links omhoog.**

**2. Steek voorbij de parkeerplaats via de oversteekplaats de voorrangsweg over en ga R over het tegelpad. Na 25 m gaat u bij wit weg kruis L ( Veeweg ) over de doodlopende weg. Let op!! Aan de 3-sprong bij zitbank en veerooster gaat u R over de veldweg, dus niet RD over het brede grindpad!. (Links boven ziet u de mergelgrot in de Däölkesberg). **Neem dan het eerste pad L met rechts 4 prachtige holle wilgen en links afrastering. Bij draaihekje (stegelke) steekt u schuin links het weiland over. Ga door het volgende stegelke en ga na 5 m L en volg nu RD het pad richting zitbank. Via stegelkes steekt u****

**via bruggetje een zijbeekje van de Geul over en ga dan meteen bij zitbank R over het (grind)pad . Let op! Vlak vóór het eerste voetbalveld van S.V. Geuldal gaat u L door de nauwe doorgang en volg het pad RD. Vlak voor de meanderende Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland, buigt het pad naar rechts. Het pad buigt weer naar rechts en via nauwe doorgang bij trafohuisje komt u aan een asfaltweg. Ga hier in Schin op Geul L.**

**3. Vlak daarna aan de T-splitsing bij Geulbrug met golvend kunstwerk als leuning gaat u L (Tolhuisstraat) omhoog. Aan de 4-sprong bij de rijksmonumentale Mauritiuskerk, bronzen beeld, zitbanken en wegwijk gaat u RD (Vinkenberstraat) omhoog richting Klimmen.**

*(Hier ligt rechts eetcafé de Kleine Koning en brasserie Salden (inrit/klinkerweg inlopen), beiden een leuke pauzeplek. De H. Mauritiuskerk is één van de oudste kerken van Limburg. Hier staat ook een bronzen beeld van een harp spelende Orpheus. Dit beeld is een geschenk van de politiekapel Ljubljana aan de zangvereniging Inter Nos van Schin op Geul. Een identiek monument staat in Ljubljana. Op de hoek (Vinkenberstraat 2) ziet u de voormalige school (1870-1903)/onderwijzerswoning/ gemeentehuis en tevens onderkomen van de brandweer van de voormalige gemeenten Schin op Geul en Strucht. Even verder passeert u rechts de oude waterput van Schin op Geul (zie infobord aan muur), die hier bij de school stond)*

**Via spoorwegovergang steekt u de spoorlijn over.**

*(Dit is de voormalige internationale spoorlijn Maastricht-Aken, de eerste internationale spoorlijn van Nederland. Nu rijdt de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij over deze spoorlijn met toeristische stoomlocomotieven. Opstappunt treinstation Simpelveld).*

**Negeer doodlopende zijweg links (Baanweg).**

*(U kunt hier L (Baanweg) naar café restaurant Station Schin op Geul lopen, dat gehuisvest is in het rijksmonumentale treinstation Schin op Geul (1913) dat zowel aan het Miljoenenlijntje als aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen ligt. Het eetcafé is ingericht als klein “spoorwegmuseum”. Ook een leuke pauzeplek).*

**Loop verder RD omhoog.**

*(Even verder passeert u Landhotel Heuvelzicht waar u in de brasserie de Oranjerie kunt pauzeren. Aan de achterzijde is een prachtig terras. Wandelaars zijn van harte welkom).*

**Steek dan via brug de spoorlijn Maastricht-Heerlen over en ga meteen L (geel/rood) over de kasseienweg, die meteen een veldweg wordt. De veldweg wordt even verder een smal pad, dat twee haakse bochten maakt en vervolgens een dalend pad/veldweg wordt. Beneden bij wegwijk, staand tussen twee lindebomen, aan de rand van de buurtschap Walem gaat u L ( zwart,rood ) de asfaltweg omlaag. Vlak voor spoorwegviaduct gaat u bij picknickbank en grote zwerfkeien R de doodlopende weg omhoog langs het bungalowpark Schin op Geul. *(Rechts ligt Party & Bowlingcentrum Schin op Geul met leuk terras voor een pauze)* Boven bij parkeerplaats wordt dit een smal pad. Volg nu RD (rood) het pad parallel aan de spoorlijn. Negeer spoortunneltje links ( # ) en volg het pad verder RD (rood) parallel aan de spoorlijn. *(Boven ziet u rechts weer de mergelgrot in de Däölkesberg).***

# (Degene, die 6 km loopt, gaat hier L via brede trap door het spoortunneltje. Na het tunneltje gaat u L de asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u scherp R (geel) het pad omlaag. Negeer beneden brug links en volg geruime tijd RD het mooie pad met links de meanderende Geul. Na klaphek gaat u aan de 3-sprong RD. Vlak daarna bij de Calvariegroep steekt u L (rood/geel) het witte bruggetje over. Ga nu verder bij \*\*\*\* in punt 6).

**4. Negeer na 400 m zijpad rechts omhoog en loop RD (rood) over het pad dat vlak daarna naar rechts buigt. Negeer zijpad links ( omlaag ) daar waar het pad rechts omhoog buigt, volg het omhoog. Een eindje verder loopt u via het lange trappenpad (rood/rood-wit) de Schaelsberg omhoog. Boven gaat u L ( voor u ziet u een poortje wit gebouw ) naar een zitbank en dan gaat u R langs de ingang naar kluizenaarswoning (de Kluis) met de witte kapel *(Deze kluis is de meest schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen. De kluis is vrij te bezichtigen, zeker doen).* Aan het brede pad gaat u R (rood/groen) omhoog.**

*(U passeert rechts de kruisweg (1843) op de Schaelsberg, die bestaat uit 13 staties van het model 'ovenkapel' met nissen voorzien van litho's achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het symbolische graf van Christus met daarin een houten kist en bovenop een kruis met de 'Arma Christi', de gereedschappen, waarmee Christus aan het kruis geconfronteerd werd. De kruisweg werd in 1843 gesticht door pastoor Loomans. Achter statie 8 en bij groot houten beeld van kluizenaar staan 4 bankjes en "tafeltjes", een genietplekje met schitterend uitzicht. Wie sjoen os Limburg is.....).*

Auteur: Jos Wlazlo

**Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u RD (rood/blauw) over de smalle asfaltweg. *(Een eindje verder op de asfaltweg heeft u rechts weer prachtig uitzicht o.a. op Wijlre).* Neem de eerste veldweg L (blauw). Vlak vóór de asfaltweg gaat u bij veldkruis en de plek waar een Romeinse wachttoren heeft gestaan (zie infobord) L door het klaphekje en volgt u het pad omlaag.**

*(Omlaag lopend heeft u voor u prachtig uitzicht o.a. op het Casino, Thermae 2000 (puntaken), de kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in Nederland uit circa 1200 en de 30 m hoge uitzichttoren Wilhelmina).*

**Beneden bij zitbank gaat u L de smalle asfaltweg omhoog richting hoeve Euverem.**

**5. Let op! Circa 50 m voor boerderij gaat u vóór haag R het graspad omhoog met links de haag en loop even verder RD met links de meidoornhaag en rechtst de akker. *(Links ziet u de witte carréhoeve Euverem).* Bij de hoeve gaat u R de veldweg omhoog. *(Kijk bijna boven nog even achterom).* Boven aan de T-splitsing op de Schaelsberg gaat u R (groen/blauw) over het pad met links afrastering. Aan de 3-sprong in het begin van bos gaat u L omlaag. Het smalle pad buigt naar links en loop even verder het trappenpad omlaag.**

**6. Beneden bij de nauwe doorgang gaat u L en volg het pad RD omhoog met rechts beneden van u de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Aan de kruising gaat u scherp R ( groen, geel ) het brede pad omlaag. Steek via spoorwegviaduct de spoorlijn Maastricht-Heerlen over en volg bij zitbank RD (groen) het brede bospad omlaag. Beneden voor de Geul gaat u L. Vlak daarna bij de Calvariegroep (1739) steekt u R (geel/rood) het witte bruggetje over.**

*(Dit punt met de Calvariegroep bij het bruggetje is in deze contreien beter bekend onder de naam "De Drie Beeldjes" (1739). Volgens de legende wilde de paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze geest Ruprecht. Op advies van de kluizenaar op de Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes hier neergezet. Sindsdien steken mens en dier hier veilig over).*

**\*\*\*\* Via de brede prachtige beukenlaan loopt u weer terug naar de knusse brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten of drinken. *(Waar de laan naar rechts buigt, heeft u links mooi uitzicht op kasteel Genhoes (zie infobordje).* Bij de ingang van het kasteel kunt u via het infobord meer te weten komen over de geschiedenis van het kasteel).**