

716. SIMPELVELD 3,4 km

Clara Fey-pad, sporen in religie



De gemeente Simpelveld nodigt u graag uit om nader kennis te maken met het cultuurhistorisch erfgoed en de fraaie natuur met prachtige vergezichten.

Er zijn vier thematische wandelingen uitgezet, die langs mooie, verrassende en historische plekjes van de kernen Bocholtz en Simpelveld leiden. De routes zijn gemarkeerd met blauwe stoeptegels. Per route wijst een typerende afbeelding u de weg. Geniet!

Het **Clara Fey-pad (3,8 km)** is een wandeling langs een aantal spirituele locaties in Simpelveld. Langs deze route ligt onder andere een aantal kloosters, het Hellingbos met zijn Kruiswegstaties en Lourdesgrot en de Remigiuserkerk. Het Clara Fey-pad is te volgen via blauwe stoeptegels, waarop een kruis staat afgebeeld.

De blauwe tegelroutes zijn een initiatief van de gemeente Simpelveld en de VVV Zuid-Limburg.

Na afloop van de wandelingen is het aangenaam verpozen in een van de gezellige horecagelegenheden. 's

Zomers is het heerlijk toeven op de terrassen en 's winters wordt er binnen lekker warm gestookt!

Laat u verrassen door alle bijzonderheden van het Stoomstadje Simpelveld!

Voor meer informatie, kijk op www.stoomstadesimpelveld.nl.

Startpunt: klooster Damiaan Simpelveld, Pater Damiaanstraat 38, Simpelveld. (U volgt de hele route de blauwe tegel met kruis (zover aanwezig)).

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
3,41 km	0.50 uur	27 m	44 m





716. SIMPELVELD 3,4 km

In Huize Damiaan is nu in gebruik als Butler Academy, opleiding tot butler. De parkeerplaats mag niet gebruikt worden. Start nu bij de Pater Damiaanstraat nr. 9 en loop dan deze straat omhoog. Aan de 3-sprong bij spoorweg-viaduct loopt u RD. Ga dan verder bij **** in punt 1. Laat even weten of er wel bij de school geparkeerd kan worden.

1. Met uw gezicht naar de hoofdingang van het klooster gaat u L. (Voor meer info klooster zie punt A). Vlak daarna gaat u R omlaag en verlaat u het kloosterterrein. Beneden gaat u L onder het spoorwegviaduct door.

(Dit is de voormalige spoorlijn Maastricht-Aken, de eerste internationale spoorlijn van Nederland. De spoorlijn wordt nu gebruikt door de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij).

Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R omhoog. ** Bij huisnr. 19 buigt de weg links (Rode Put) omlaag. Negeer twee zijwegen rechts en volg verder RD de dalende weg.**

(Hier in het buurtschap Rode Put staat rechts de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zeekapel (1951). Zie infobordje bij kapel).

De buurtschap is genoemd naar het ijzerhoudend bronwater van de waterput, die tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw tegenover de kapel stond. Het bronwater werd toen nog door de bewoners en de zusters van het naburig klooster gebruikt als drinkwater. Na de aanleg van de waterleiding werd de put afgebroken. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de buurtvereniging in 2006 is de put (bij picknickbank) opnieuw opgebouwd).

Negeer beneden zijweg rechts omhoog en vlak daarna bij wegwijk zijweg links. Vlak daarna gaat u bij zitbank R (Hoogenbergervoetpad) over het voetpad.

(Hier ziet u links 't Kanthuis (no.12) de voormalige woning (1878) van de rector van het klooster Huize Loreto).

Even verder passeert u links aan het voetpad de tot woningen verbouwde voormalige gebouwen van het klooster Huize Loreto (Zusters van het Arme Kind Jezus). Het beeld dat u ziet is de heilige Sint Joris).

2. Tegenover het pittoreske bruggetje (afgesloten) loopt u R het Hellingbos in.

(Dit gedeelte van de route is niet geschikt voor kinderwagens/rolstoelen. Loop hier dan RD en ga verder bij punt 3).

U maakt nu een rondje door het Hellingbos (zie infobord) met de 14 Kruiswegstaties, de H. Hart kapel en de Lourdesgrot.

(Het Hellingbos en de Kruisweg behoorden vroeger tot het ernaast gelegen kloostercomplex Huize

Loreto. De kleine begraafplaats van het klooster bevindt zich in een stille hoek van het bos).

Meteen na de ingang gaat u L langs de infoborden het pad omhoog. Na de trap loopt u RD.

(Hier is het begin van de 14 Kruiswegstaties met Duits onderschrift (zie infobordje)).

Meteen na de derde statie gaat u R het trappenpad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R en volgt u even de Kruiswegstaties. Waar het pad naar rechts buigt, gaat u L de trappen omlaag en u komt bij de H. Hart kapel (zie infobordje). Negeer zijpaden links en loop nu het asfaltpad langs enkele zitbanken omlaag. U passeert de Lourdesgrot (zie infobordje). U verlaat weer het Hellingbos en ga dan R verder over het voetpad. Negeer bruggetje links. Steek nu L via het lange vlonderpad de Eyserbeek over, een zijbeek van de Geul en waar het dorp Eys naar genoemd is. Aan de 3-sprong bij insectenhotel gaat u R over het grindpad.

(Hier heeft u mooi uitzicht op de achterkant van het gemeentehuis).

RD lopend komt u bij de Markt. Loop op de Markt RD met links van u de Eyserbeek.

3. Steek links van de rotonde bij wegwijk via het zebrapad de weg over en ga L (Dorpstraat). Neem nu de eerste straat R (Pastoriestraat) richting Eys.

(U passeert op huisnr. 13 de voormalige kapelanie (1778)).

Links hiervan ligt de pastorie die oorspronkelijk uit 1683 dateert. Het gebouw is een carréboerderij waarbij de verschillende gebouwen van het complex rondom de binnenplaats zijn gebouwd. In 1778 is het gebouw, na meerdere berovingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hersteld en uitgebreid. De pastorie is lang bewoond geweest door Arnold Dydden. (Zie voor meer info infobordje bij huisnr. 15).

Hier ligt ook de ingang van St. Remigiuskerk. Door een glazen deur (zijingang) kunt het interieur van de kerk bekijken. In juli en augustus is de kerk elke woensdag van 14 tot 16 uur te bezichtigen. (Voor meer info kerk zie punt B). Aan de 4-sprong gaat u RD (Irmstraat).

(Hier ligt rechts brasserie de Biechtstoel, een leuke pauzeplek).

Negeer zijweg links omhoog. Aan de 4-sprong gaat u L (Nieuwe Gaasstraat) omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L (Stationstraat) omlaag.

(Als u hier R omhoog gaat, dan komt u bij het stationsgebouw van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij, die een stoomtreindienst exploiteert tussen Kerkrade en Valkenburg. Zie voor meer info punt C).

Aan de 4-sprong gaat u RD (Oranjelaan)

(Hier staat rechts op het grasveld een monument voor de zeven burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Even verder op het grasveld staat een grote zandsteen (zie infobordje)).

Steek via het zebrapad de voorrangsweg over en ga L omlaag. Negeer meteen zijweg rechts omhoog.

4. Aan de 4-sprong gaat u R (Kloosterstraat). *(Dit is van oudsher één van de winkelstraten van de kern Simpelveld). U passeert het Kloosterplein (winkelcentrum). Negeer zijwegen en loop verder RD. U passeert bij kunstwerk het grote klooster Huize Loreto (nr. 68) (Zie infobordje. Voor meer info zie punt D). Even verder passeert u het St*

Na de wandeling kunt u nog Ivo's Sportshop bezoeken aan de Kloosterstraat 29 te Simpelveld. De zaak biedt een ruime keuze in wandelschoenen van Lowa, Hanweg, Meindl, Salomon en Teva. Tevens vindt u er wandelkleding, rugzakken, stokken etc.

Jozefklooster (1897), een voormalig meisjespensionaat.

(De 'Kulturkampf', die van 1872 tot 1879 in het nabijgelegen Pruisen onder kanselier Bismarck woedde, had een massale uittocht van kloosterlingen tot gevolg. Velen vonden een toevlucht in Limburg).

Aan de kruising gaat u RD (Pater Damiaanstraat) omhoog. Boven gaat u R door het tunneltje. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R omhoog en u komt weer op het terrein van Damiaan Simpelveld, het startpunt van deze route.

Bent u nog niet moe, dan kunt u nog een rondje lopen door het park van Damiaan. Steek dan de parkeerplaats over en loop dan via het trappenpad het bospad omlaag. Beneden aan de vijver gaat u R en loop nu om de vijver heen met links van u de vijver. (U passeert hier rechts het voormalig Kneippbad). Aan de volgende vijver gaat u RD rechts langs de vijver. Bij groot houten kruis buigt het pad naar links. Volg nu het pad met links van u de twee vijvers. Loop het trappenpad omhoog en u komt weer terug bij de startplaats.

Vergeet niet de onderstaande bladzijde met de aanvullende info te printen

A. Damiaan Simplveld

Congregation Sacrorum Cordium of te wel de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria waren rond 1890 de bouwers en grondleggers van het voormalige 'groot seminarie'. Een school voor priesters en missionarissen, vernoemd naar de in 2009 heilig verklaarde Pater Damiaan de Veuster. Oorspronkelijk stond er een hoeve genaamd 'De Plaar' op deze stille plek. De hoeve werd in 1893 geïncorporeerd in het nieuwe klooster, dat de naam '*Collegium Damianeum*' kreeg.

Door de sterk teruglopende priesterroepingen werd het seminarie gesloten. In 1980 verrichte Mgr. Gijsen de laatste priesterwijding. In 1991 verliet de laatste pater het klooster. Het gebouw is in gebruik als groepsaccommodatie en feest- en vergaderlocatie. De bibliotheek is door zijn verzameling historische, voornamelijk Duitse, boeken uit 1500 én de typische binnen architectuur indrukwekkend. Deze bibliotheek wordt ook gebruikt als sfeervolle trouwzaal.

B. St. Remigiuserkerk

Tijdens de pastoraten van de pastoors Brewers (1919-1928) en Grispen (1928-1942) werden plannen ontwikkeld om in twee fasen een nieuwe kerk te bouwen. De bestaande kerk stamde uit de 17e en 18e eeuw. De toren had zelfs 12e eeuwse elementen. Ondanks verbouwingen in de 19e eeuw was de kerk te klein geworden. In de jaren 1921-1925 ging onder architect Caspar Franssen de eerste fase van start, waarin de gehele koorzijde met grote dwarsbeuken nieuw werd gebouwd. Ondanks aankopen voor het gehele project, zoals orgel en glas-in-loodramen, stokte de bouw. De monumentaliteit van de toren zorgde voordiscussie. Er werd zelfs overwogen deze te behouden door hem van zijn plek te rollen waardoor de kerk toch groter kon worden. Dit plan liet men varen om in 1935-1937 onder architect Swinkels een nieuw kerkschip en -toren te realiseren, waarna de parochiekerk de fors gegroeide gemeenschap weer kon herbergen. Op de bronzen deuren (Piet Killaars, 1993) van de hoofdingang van de kerk staan links het Lam Gods en rechts een feniks. Op het paneel boven de deuren staan diverse afbeeldingen.

C. Station van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) exploiteert een stoomtreindienst tussen Kerkrade en Valkenburg. De lijn (Schienenbus) voert ook van Simplveld naar het Duitse Vetschau. Het

baangedeelte tussen Simplveld en Kerkrade is onderdeel van de voormalige Miljoenenlijn. In 1925 aangelegd voor het vervoer van kolen uit de mijnstreek. Voor de aanleg werden 3,5 miljoen kubieke meter grond verzet. In 1934 werd de spoorlijn in gebruik gesteld. Het 12,5 km lange traject had toen 12,5 miljoen gulden gekost. Vandaar de naam 'Miljoenenlijn'. In 1949 laat de NS de eerste reizigerstreinen op de verbinding rijden. In 1988 viel uiteindelijk het doek voor de reguliere treindienst op de Miljoenenlijn. Hetzelfde jaar nog werd de ZLSM opgericht. In 1992 werd ook het treinverkeer tussen Schin op Geul en Aken gestaakt. De ZLSM en de Miljoenenlijn hebben nu een toeristische functie. In het stationsgebouw bevindt zich een gezellige restauratie, een winkeltje en een klein museum.

D. Huize Loreto

Het algemeen moederhuis van de Zusters van het Arme Kind Jezus, Huize Loreto met haar kerk Maria Boodschap, behoort tot het Bisdom Roermond. De Akense architect Hermann Joseph Hürth ontwierp het klooster en de kerk in neogotische stijl, geheel volgens de Pruisische voorschriften uit 1870. Op 27 sept. 1875 werden de eerste steen en de fundamenten van de kloosterkerk gewijd door de Luxemburgse Bisschop J. Laurent. Bisschop Laurent is later naar dit klooster uitgeweken en er ook gestorven. Zijn sterfkamer is nog steeds in oorspronkelijke staat. De kerk is gebouwd volgens het galerij basilica-principe. Zij heeft een middenschip met twee beuken, een dwarsschip en een vierkante viering. Het bijzondere neogotische altaar werd in het Roermondse atelier van J. Thissen gebouwd.

Clara Fey was de stichteres van de congregatie. Reeds kort na haar overlijden in 1894 kwam de verering voor haar op gang. Zij ligt begraven in de kapel van het klooster. In het door haar gestichte klooster was Clara Fey Moeder Overste. Zij is geboren in Aken (1815) en in 1894 overleden te Simplveld. 'Haar' zusters bekommerden zich om verwaarloosde kinderen en verzorgden onderwijs.

Op zaterdag 5 mei 2018 is Clara Fey in de Dom van Aken zalig verklaard

In het Huize Loretto is nu een museum waar veel gebruiksvoorwerpen uit de kloosterhistorie en het rijke Roomse leven te zien zijn. Deels gericht op de Zalig verklaarde zuster Clara Fey