

929 NIJSWILLER 6,4 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u naar het Plattebos en klimt u door het bos omhoog. Dan loopt u door een natuurgebied naar de Duitse grens en via veldwegen komt u in de buurtschap Baneheide. De terugweg wandelt u een leuk voetpadje omlaag langs groene weilanden en via een leuk paadje komt u weer bij de eetbar.

GPS-afstand 6400 m, looptijd 1.35 uur en hoogteverschil 74 m.

Startpunt: Eetbar Litlaf, Rijksweg 66, Nijswiller.

Rechts van de zaak kunt u parkeren op de parkeerplaats van Bergmans & Wijnen. Alleen tijdens de openingsuren van eetbar Litlaf mag hier geparkeerd worden. De openingstijden zijn van vrijdag t/m dinsdag van 10.00 tot 18.00 uur. Woensdag en donderdag gesloten. Tegenover de eetbar kunt u ook parkeren op de kleine parkeerplaats gelegen op de hoek Kerkstraat/ Schulsbergweg.



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

929 NIJSWILLER 6,4 km

1. Met uw rug naar de eetbar gaat u R. Meteen daarna steekt u via de oversteekplaats de voorrangsweg over en ga bij wegwijk R over het fietspad langs de doorgaande weg. Vlak daarna gaat u schuin L (Sint Dyonisiusweg) de doodlopende asfaltweg omlaag. Tegenover huisnr. 10 gaat u L en u steekt de Selzerbeek over en volg het voet- asfaltpad RD met rechts van u het kasteel. Aan de T-splitsing bij wegwijk staan de in voortuin gaat u R.

(U kunt hier L naar de kerk lopen (100 m). De uit geheel uit kalksteen opgetrokken St. Dionysiuskerk bestond reeds in 1178. De oude kerk werd in de jaren 1895-'96 aanzienlijk uitgebreid door de bouw van de oostelijke partij. Van dit kerkje wordt gezegd dat het oorspronkelijk een jachthuis of jachthut van Keizer Karel de Grote zou zijn geweest. Later zou men er een devotiekapel ter ere van St. Dionysius van hebben gemaakt. Het staat in ieder geval vast dat in 1179 te "Wilra Sancti Dionisii" (Nijswiller) een kapel bestond).

U passeert kasteel Nijswiller en de bijhorende kasteelhoeve.

(Het kasteel stamt uit 1275. In de 17^e 18^e 19^e eeuw hebben er grote verbouwingen plaatsgevonden. In dit kasteel hebben van 1934 tot circa 1980 de zusters Franciscanessen van Heythuysen gewoond. Het is ook nog het onderkomen geweest van de lagere school).

Steek bij wegwijk via oversteekplaats de voorrangsweg over en loop RD (rood) de doodlopende veldweg/graspad, die een hol stijgend bospad wordt. Negeer begroeid pad schuin links. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD (rood) verder omhoog over het bredere bospad. Let op! Na ruim 400 m, met rechts aan boom hangend vogelkastje van IVN B(ocholtz) en S(impelveld) met nr. 47 gaat u L (dit is 50 m voor het aan boom hangend vogelhuisje nr. 46) over het pad dat even verder een graspad wordt. (In de zomer kan hier hoog gras staan). Aan de Y-splitsing gaat u L over het graspad gelegen tussen hoge struiken. Na 200 m aan de volgende Y-splitsing

gaat u R. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD verder omhoog.

2. Boven aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.

(U loopt hier langs de Duitse grens. Even verder ziet u rechts windturbines (EuroWindPark Aachen) nabij Bocholtz en Vetschau).

Aan de volgende T-splitsing bij veldkruis en stenen grenspaal nr. 204 gaat u R (Grenz Routen 7).

(U loopt hier over het plateau van Bocholtz. Rechts ziet u de kerktoren in de Duitse plaats Orsbach en in de verte ziet u bij helder weer de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en de uitzichttoren Wilhelmina (met skywalk) op de Vaalserberg/Drielandenpunt).

Aan de 3-sprong gaat u RD (GR7).

(Voor u ziet de Jacobus de Meerdere kerk (1869-1873) in Bocholtz).

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en veldkruis gaat u L (rood). Aan de 3-sprong voorbij woning loopt u bij veldkruis RD (rood/geel-blauw) de brede grindweg omhoog met links in het weiland oude knotwilgen. Aan de volgende 3-sprong bij zitbank gaat u RD (geel-blauw). Een eindje verder passeert u links een rij oude haagbeuken. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en loop in de buurtschap Baneheide RD (Plateweg) over de eenrichtingsweg. Aan de T-splitsing bij wegwijk gaat u L met meteen rechts de rijksmonumentale met kalkbreuksteen gebouwde (1787). Aan de 4-sprong bij de Hoeve Heihof (1904) met muurkruis zitbanken, waterput, waterpoel, infobordjes en het kunstwerk "Aqua" gaat u L over de klinkerweg met rechts de mooie waterpoel.

(Volgens overlevering heeft Napoleon in deze rijksmonumentale met kalkbreuksteen gebouwde hoeve (18 eeuw) geslapen. Baneheide lag aan de Romeinse weg (via Belgica) van Aken naar Maastricht).

Aan de T-splitsing bij wegwijk en voor de in 1820 met kalkbreuksteen gebouwde rijksmonumentale boerderij (nr. 28) gaat u L de asfaltweg omlaag.

3. Tegenover huisnr. 30 gaat u L (zwart) de veldweg omhoog. Aan de 4-sprong bij veldkruis, zitbankje en oude wilg loopt u RD (blauw/zwart) het smalle pad omlaag. *(Hier heeft u rondom mooi uitzicht)*. Volg nu geruime tijd RD dit licht dalend paadje. Na 600 m, bijna aan het eind van het pad, loopt u langs een houten reling en diepe grubbe *(natuurlijke waterloop)*. Bij zitbank gaat u L (blauw/zwart) de veldweg omlaag. Bij Limousin fokbedrijf Franssen in Nijswiller wordt de veldweg een smalle dalende asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (Vossenstraat/zwart/blauw) verder omlaag. Meteen voorbij huisnr. 3a en bij verkeersspiegel gaat u R het smalle asfaltpad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Franciscanessenweg). Aan het eind van de weg

loopt u via draaihekje het weiland in dat u RD oversteekt. Via volgende stegelke loopt u RD door het volgende weiland/grasland met links beneden een boerderij. Na draaihekje gaat u bij wegwijk L (geel) de smalle asfaltweg omlaag. Voorbij brug over de 14,5 km lange Selzerbeek, een zijbeekje van de Geul, buigt de weg naar links. In de bebouwde kom in Nijswiller gaat u tegenover huisnr. 14 R het asfalt- voetpad omhoog. Steek boven de voorrangsweg over en ga L. U komt weer bij de knus ingerichte eetbar Liflaf, de sponsor van deze wandeling, waar het goed toeven is. Tegen vriendelijke prijzen kunt er nog iets eten of drinken. Er zijn ook speciaal voor kinderen hapjes te krijgen. Zelfs glutenvrije broodjes worden er verkocht. Maar u kunt er ook terecht voor een lekker glas wijn of bier. De vriendelijke uitbaatster heet u welkom. Zeker doen.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.