

ROL-route 14. Meerssen 5,2km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze vlakke route rolt u door het mooie Geuldal naar het dorpje Houthem. De route gaat over rustige wegen en paden. Bij Houthem loopt de weg iets omhoog maar dit is goed te doen. Onderweg staan enkele zitbanken.

Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te Meerssen.

U bereikt De Nachtegaal vanuit Meerssen via de Veeweg. Tegenover de zaak is een ruime parkeerplaats.



ROL-route 14. Meerssen 5,2km

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en uw gezicht naar het café gaat u L over de asfaltweg. Steek het veerooster over of rol via het klaphek verder. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (Gemeentebroek/blauw/groen) over de doodlopende asfaltweg (U rolt nu door het natuurgebied Meerssenerbroek. Mogelijk ziet u grazende Galloway runderen). Na circa 600 m. passeert u bij grotten camping 't Geuldal. Even verder passeert u rechts de voormalige kalkbranderij van mergelgroeve Curfs (1930-2009). (Deze kalkbranderij is volgens experts de enige in haar soort in Europa. De branderij is ingebouwd in een mergelwand en niet, zoals andere bekende ovens, een op zichzelf staand bouwwerk. Bovendien zijn boven elke ovenmond niet één, zoals gebruikelijk, maar twee ovenschachten gebouwd, waarmee het totaal hier op acht komt). Aan de 4-sprong gaat u L (blauw) over de smalle Geulbrug. (Als u hier 150 m. RD rolt, dan ziet u rechts het oorlogsmonument Bronsdaelgroeve. In deze grotten begonnen de Duitsers in maart 1944 met de inrichting van de eerste ondergrondse werkplaatsen (9200 m²) t.b.v. reparaties van de vliegtuigmotoren type BMW 801 voor de nieuwe bommenwerper genaamd Junker 388. De werkzaamheden werden uitgevoerd door dwangarbeiders uit de Noordoostpolder en België. Nog vóór dat de volledige productie kon worden bereikt werd Geulhem op 14 september 1944 bevrijd. Zie infobord). Aan de 4-sprong bij memoriekruis staand op grote zwerfsteen gaat u RD. (Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur (Nederlandse tijd) een vliegtuig van het 61 Squadron van de Royal Air Force neergestort dat door een Duitse nachtjager was neergeschoten. De middel zware bommenwerper was om 23.00 uur (Engelse tijd) opgestegen in het Engelse Hemswell (in de buurt Sheffield) en was op weg naar Mönchengladbach. De hier genoemde drie bemanningsleden liggen begraven op het Jonkerbos Oorlogskerkhof in Nijmegen. De piloot J.G.N. Braithwaite overleefde de crash en werd door de Duitsers gevangen genomen). De weg buigt links omhoog. Negeer zijweg links.

2. Vlak daarna gaat aan de voorrangsweg in Houthem R. Eerst even over het fietspad, dan over het voetpad en vervolgens over het trottoir. Ga dan voorbij klooster Montfortanen (Vroenhof

87) bij wegwijk, zitbank en kloosterkerkje (1783) R (rood/zwart) over de doodlopende weg. U passeert zorgcentrum Vroenhof. Aan de ongelijke 4-sprong bij Martinuskapel (1932) gaat u L richting Chateau St. Gerlach. Waar de asfaltweg naar rechts buigt richting sportcomplex gaat u RD over het onverharde pad.

3. Aan de 3-sprong gaat u R (geel) over het smalle pad. Aan de 3-sprong RD. (Rechts ziet u hier de schietpaal met kogelvanger van de schutterij St. Martinus (1599) uit Houthem. Links ziet u de bijzondere toren van het Ronald McDonald Huis, dat het eerste McDonald Huis in Europa is dat verbonden is aan een revalidatiecentrum. Het gebouw is het eerste Nederlandse Hundertwasser project (Oostenrijkse kunstenaar/architect). Hier kunnen gezinnen met een gehandicapt kind vakantie vieren en toch gebruik maken van de noodzakelijke revalidatie

Aan de 3-sprong bij de Geulbrug gaat u R (blauw/zwart). (Als u hier links via de brug de Geul en vervolgens de molentak van de Geul oversteekt, dan komt u bij de Geulhemmermolen. De Geulhemmermolen en bijbehorende stuw zijn een rijksmonument. De huidige molen en woonhuis stammen uit 1768. Tot 1955 was de molen in gebruik als korenmolen (zie infobord). Kijk bij infobord ook even omhoog en u ziet een muurkruis met tekst. Café de Geulhemmermolen is een leuke pauzeplek). U passeert na 100 m. een zitbank aan de Geul, ook een mooie pauzeplek. (Als u hier bij zitbank L ingaat, dan ziet u de molentak (rechts) van de Geul (Geulhemmer molen) in de Geul (links) samenvloeien. Een heel mooi plekje aan de meanderende Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland). Aan de ongelijke 4-sprong bij witte Martinuskapel (1932), zitbank en "gedichtpaaltje" gaat u L (blauw/rood) over de asfaltweg Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw/rood) over de veldweg. Aan de 4-sprong bij memoriekruis staand op grote zwerfsteen gaat u L (blauw) over de asfaltweg. Steek via de smalle brug weer de Geul weer over en ga meteen daarna aan de 4-sprong R (blauw). Rol nu 1 km RD en u komt weer bij de gezellige Uitspanning de Nachtegaal, de sponsor van de wandeling, waar u binnen of op het leuke grote terras nog iets kunt eten of drinken.